

BINDING

Parochie St. Paulus Locatie H. Caecilia Neede

54^e Jaargang, no. 4.

Juli / Augustus / September 2016

DE NIEUWE PASTORES STELLEN ZICH VOOR

Op vrijdag 7 juni werden in de H. Calixtus-basiliek de twee nieuwe leden van het pastoraal team gepresenteerd: pastoraal werker Rianne Luiten en diaken Cor Peters. Ze stellen zich graag aan u voor:

PASTORAAL WERKER RIANNE LUITEN

Ik ben Rianne Luiten en geboren op 19 november 1985. Ik ben opgegroeid in Barneveld, in een katholiek gezin en hechte katholieke gemeenschap in een overwegend protestants dorp. Na mijn Vormsel werd ik er actief als vrijwilliger, eerst bij de crèche en als acoliet, later ook als voorganger bij vieringen van Woord, gebed en communie. Verder ben ik betrokken geweest bij jongerenvieringen en zong ik in het kinderkoor, het jongerenkoor (dat helaas werd opgeheven doordat er te weinig jongeren waren) en later bij middenkoor Contagio in Putten.

Na de HAVO en het VWO op de middelbare school ben ik in 2005 theologie gaan studeren in Utrecht, aan wat nu de Tilburg School of Theology is: de faculteit voor katholieke theologie, locatie Utrecht van de Universiteit van Tilburg.

Ik wilde toen ik vijftien was, net als de vroegere pastoor in Barneveld, mensen nabij zijn; hun verhalen verbinden met het grote verhaal van God met mensen. Nu werd priester worden wat lastig, dus ben ik gegaan voor verloskunde. Pas na een

Overzicht vieringen	3
Familieberichten	6
Dameskoor 50 jaar	6
Paulus Gregoriaans koor	6
Zomertijd	7
10 juli: Vakantieviering...	8
Maria Tenhemelopneming	8
Jaar van Barmhartigheid	8
Boekbespreking	9
Alphacursus	9
Kunst en spiritualiteit ..	10
Zindag aan de Berkel	11
Doel collecte oec.dienst ..	11
21 aug.: Oec. Tentdienst	12
Extra collectes	12
Terugblik Dameskoor ...	12
Fietstocht Herenkoor	13
Openingsdagen	
locatiesecretariaat	14
22 sept: Soos-middag	14
Ballonnen	15
Stem voor de Ariënprijs	16
Gelezen	16
De Grote Kerk is open ..	17
Pelgrimage naar Rome ..	17
Haaksbergse processie ..	18
Vakantie-foto-beleving ..	20

gesprek met een pastoraal werker kwam ik erachter dat wat mij zo trok bij de pastoor, dat ik dat ook kon doen als pastoraal werker; voor mij een eyeopener. Daarvoor moest ik theologie gaan studeren. Ik sprak met mezelf af dat ik theologie eerst een jaar zou proberen. Ik ben het blijven studeren en heb geen spijt gehad. Tijdens mijn studie heb ik een half jaar in Leeds (Groot-Brittannië) gestudeerd. Om het vak te leren heb ik twee keer stage gelopen; de eerste keer in de toen net gefuseerde parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort in Amersfoort en later nog een keer in de parochie Licht van Christus in Vleuten en De Meern.

Halverwege 2014 was ik bijna klaar met mijn studie en meldde ik me bij kardinaal Eijk: ik was er klaar voor om pastoraal werker te worden. Helaas waren er toen geen plekken beschikbaar en hij raadde mij aan om contact op te nemen met de mensen die ik nog kende uit mijn studietijd in Leeds. Via de studentenpastor kwam ik op Myddelton Grange terecht, een retraitecentrum voor tieners en jongeren in het bisdom Leeds. Zie het als een kloosterweekend, maar dan voor schoolklassen en door de week in plaats van in het weekend. Afhankelijk van de leeftijdsgroep varieerde het thema, maar vaste programma-onderdelen waren samenwerken, reflectie, stilte, samen vieren en bidden, een wandeling door het omliggende landschap, een spelletjesavond en zending (wat kun je hier nu mee als je weer thuis bent). Elke retraite werd afgesloten met een eucharistieviering. Hier heb ik bijna anderhalf jaar gewerkt, van januari 2015 tot april 2016. In mijn arsenaal heb ik een enorme hoeveelheid spelletjes, werkvormen en thema's die goed van pas gaan komen in het profiel waarin ik hier vooral werkzaam zal zijn: catechese.

DIAKEN COR PETERS

Per 1-6-2016 heeft Kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, mij benoemd als lid van het pastorale team van de St. Paulusparochie. Met een taakomvang van 0,2 (8 uur per week) gericht op het pastorale opbouwwerk van de parochie.

Voor de overige 80% blij ik als diaken verbonden aan het pastorale team van de samenwerkende parochies De Verrijzenis (Ulft e.o.) en HH Maria & Laurentius (Doetinchem e.o.) Aan deze parochies ben ik sinds eind 2009 verbonden. Daarvoor van 1997 tot mijn vertrek naar Ulft, was ik werkzaam in Parochie De Levensbron (Bemmel e.o.)

Samen met Agnes, mijn vrouw, woon ik in Gendringen. Onze zoons Maarten en Joost wonen en werken in resp. Arnhem en Rotterdam.

Ik ben geboren in Groessen (1953). De middelbare schoolperiode bracht ik door op een internaat van de Missionarissen van Scheut in De Lutte. Er volgde een maatschappelijke baan in het bank- en verzekeringsbedrijf. Na een zoektocht ben ik in 1986 begonnen aan de diakenopleiding van ons bisdom. Op 21 oktober 1990 werd ik in mijn geboorteplaats Groessen tot permanent diaken gewijd. Vijf jaar lang heb ik naast mijn baan me als onbezoldigd diaken beschikbaar gesteld aan de Kerk. Gaandeweg groeide het verlangen om full time in de Kerk te werken.

Na een 6-jarige parttime theologie studie in Amsterdam, kreeg ik mijn eerste benoeming in het parochie pastoraat in de Betuwse parochies van Bemmel en

Haalderen. De eerste jaren is dat vooral ingroeien in het pastoraat. Daarbij kon ik accenten leggen in het diaconale opbouwwerk en de geloofsgemeenschappen ondersteunen. Het pastoraat is meer en meer bij mij gaan horen. Het nabij zijn aan mensen, een luisterend oor, soms richting wijzen, samen zoeken naar vormen van geloven en vieren in onze tijd, samenzijn rond de Bron van ons geloven. Ik weet me gedragen door de God, Hij die Er-Zal-Zijn. Die zich heeft laten kennen in Jezus van Nazareth, het mooiste beeld dat we van God kennen. Ik voel mij geroepen om, in het voetspoor van Jezus, een mens van licht te zijn, dienstbaar, met oog en hart voor de kwetsbare mens. Daarbij hoop ik dat ik mensen weet te bemoedigen en te inspireren op hun levensweg. In deze tijd zoek ik met mijn collega's en de vele vrijwilligers naar nieuwe wegen te vinden voor kerk en pastoraat.

OVERZICHT VIERINGEN

Gebruikte afkortingen:

EU = Eucharistieviering	HdJ = Pastoor H. de Jong	PJH = Em. Pastoor J. Huisman
WCV = Woord- en Communieviering	AZ = Pastor Annet Zoet	PK = Rector P. Kuipers
WD = Woorddienst	RL = Pastor Rianne Luiten	
GVK = Gebedsviering voor kinderen	FB = Pater Frans Bomers	

Weekend van 9 en 10 juli: 15^e Zondag door het jaar

9 en 10 juli Er is dit weekend géén viering in onze kerk.
 Wo. 12 juli 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.

	<u>In onze buurlocaties:</u>	<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Za. 9 juli	Eibergen 19.00 uur EU – HdJ	
Zo. 10 juli		10.30 uur EU – HdJ
Do. 13 juli	Eibergen 9.00 uur EU – HdJ	

Weekend van 16 en 17 juli: 16^e Zondag door het jaar

Zo. 17 juli 9.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastor A. Zoet.

	<u>In onze buurlocaties:</u>	<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Za. 16 juli	Eibergen 19.00 uur WVC – Werkgroep	
Zo. 17 juli	Rietmolen 10.30 uur WCV – AZ	10.30 uur EU – HdJ

Weekend van 23 en 24 juli: 17^e Zondag door het jaar

Za. 23 juli 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pater F. Bomers.
 Vr. 29 juli 14.30 uur In de Grote Kerk:
 Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen.
 Voorganger is mevr. A. Haarman (RK).
 Aansluitend is er koffie en thee drinken in de kerk.
 Slecht ter been? Bel de Vlearmoebus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.

	<u>In onze buurlocaties:</u>	<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Zo. 24 juli	Eibergen 9.00 uur EU – FB	10.30 uur EU – FB

Weekend van 30 en 31 juli: 18^e Zondag door het jaar

Za. 30 juli 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.
 Do. 4 aug. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

	<u>In onze buurlocaties:</u>	<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Za. 30 juli	Rietmolen 19.30 uur WCV – RL	
Zo. 31 juli		10.30 uur EU – PJH

Weekend van 6 en 7 augustus: 19^e Zondag door het jaar

Zo. 7 aug. 10.30 uur Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor. Voorganger is pastor R. Luiten.
 Wo. 10 aug. 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.

	<u>In onze buurlocaties:</u>	<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Za. 6 aug.	Rietmolen 19.30 uur EU – HdJ	
Zo. 7 aug.	Eibergen 9.00 uur WCV – RL	10.30 uur EU – HdJ
Do. 11 aug.	Eibergen 9.00 uur EU – HdJ	17.00 uur Gebedsuur JvB

Weekend van 13 en 14 augustus: 20^e Zondag door het jaar

13 en 14 aug. Er is dit weekend géén viering in onze kerk.
 Ma. 15 aug. **Maria Tenhemelopneming**
In de Calixtusbasilieek in Groenlo:
 19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong.

	<u>In onze buurlocaties:</u>	<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>
Zo. 14 aug.	Eibergen 9.00 uur EU – HdJ	10.30 uur EU – PK
Do. 18 aug.	Eibergen 9.00 uur WCV – Werkgroep	
Do. 18 aug.	Rietmolen 9.00 uur EU – HdJ	

Weekend van 20 en 21 augustus: 21^e Zondag door het jaar

Zo. 21 aug. 10.30 uur In de SEN-feesttent aan de Oranjelaan:
 Oecumenische Tentdienst. Voorganger is dominee W. Andela. De Ballad Singers zullen zingen en de samenzang begeleiden. Er is een collecte voor de Stichting Speelweek Neede.
 Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met koffie/thee/ranja. Zie ook blz. 12.
 Vr. 26 aug. 14.30 uur In de Grote Kerk:
 Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen.
 Voorganger is mevr. I. Nijland (PKN).
 Aansluitend is er koffie en thee drinken in de kerk.
 Slecht ter been? Bel de Vlearmoebus op 06 - 57 32 68 73 en u wordt gehaald en weer thuis gebracht.

<u>In onze buurlocaties:</u>				<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>	
Zo. 21 aug.	Rietmolen	9.00 uur	EU – HdJ	10.30 uur	EU – HP
	Eibergen	10.30 uur	WCV – Werkgroep		
Do. 25 aug.	Eibergen	9.00 uur	EU – HdJ		

Weekend van 27 en 28 augustus: 22^e Zondag door het jaar

Za. 27 aug.	19.00 uur	Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voorganger is pastoor H. de Jong. Er is een 2 ^e collecte voor de MIVA (Missie Verkeers- middelen Actie).
Wo. 31 aug.		Redactievergadering voor de Septemberbinding. Kopij graag vóór deze datum inleveren per e-mail naar: redactieneede@stpaulusparochie.nl of in de brievenbus.
Do. 1 sept.		In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

<u>In onze buurlocaties:</u>				<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>	
Zo. 28 aug.	Eibergen	9.00 uur	EU – HdJ	10.30 uur	EU – HdJ
Do. 1 sept.	Eibergen	9.00 uur	EU – HdJ		

Weekend van 3 en 4 september: 23^e Zondag door het jaar

Zo. 4 sept.	10.30 uur	Woord- en Communieviering met zang van het Herenkoor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.
-------------	-----------	--

<u>In onze buurlocaties:</u>				<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>	
Za. 3 sept.	Rietmolen	19.30 uur	EU – HdJ		
Zo. 4 sept.	Eibergen	9.00 uur	EU – HdJ	10.30 uur	EU – HdJ
				17.00 uur	Gebedsuur JvB
Do. 8 sept.	Eibergen	9.00 uur	EU – HdJ		

Weekend van 10 en 11 september: 24^e Zondag door het jaar

10 en 11 sep.		<u>Er is dit weekend géén viering in onze kerk.</u>
Wo. 14 sep.	9.00 uur	Eucharistieviering. Voorganger is pastoor H. de Jong. <i>Er is dit jaar geen gezamenlijke ziekenzalving zoals in voorgaande jaren tijdens de woensdagochtendviering.</i>

<u>In onze buurlocaties:</u>				<u>In de Calixtusbas. Groenlo:</u>	
Za. 10 sept.	Eibergen	19.00 uur	WCV – RL		
Zo. 11 sept.	Rietmolen	9.00 uur	WCV – RL	10.30 uur	EU – HdJ
Do. 15 sept.	Eibergen	9.00 uur	WCV – Werkgroep		
	Rietmolen	9.00 uur	EU – HdJ		



Vieringen in de komende weken:

Bij het samenstellen van deze Binding was er nog geen rooster beschikbaar...

Moge de zomertijd u allen goeddoen en ons later weer gezond bijeenbrengen!

FAMILIEBERICHTEN

Overleden:

28-05 Dhr. J. ter Hedde, Patrijsstraat 50, 82 jaar

VAN DE LOCATIERAAD

DAMESKOOR 50 JAAR

Op zaterdag 28 mei zijn de dames van ons Dameskoor H. Caecilia van Neede, na afloop van een mooie kerkdienst, gehuldigd vanwege hun 50-jarig bestaan. Helaas kon ik deze avond hierbij niet aanwezig zijn, maar de reacties die ik van enkele leden en kerkbezoekers heb gehoord waren zeer lovend.

Dit koor verdient het om te worden gewaardeerd. Zij gaan later dit jaar nog samen een dagje uit met een bus en ik heb begrepen dat de bestemming nog geheim is, dus een echte verrassing. Ik hoop dat zij samen een mooie dag mogen hebben en veel plezier mogen maken, waaraan ik niet twijfel.

Ik wens de dames van ons koor nog vele mooie zangjaren toe en dat zij mogen terugkijken op mooie afgelopen jaren.

Voor die dames die dit lezen en twijfelen of zij het zingen bij ons Dameskoor wel leuk zouden vinden, zou ik zeggen: meld je aan en doe gewoon mee. Je weet niet wat je zelf nog kan en als je het niet hebt geprobeerd weet je het niet. En het is ook nog eens goed voor je gezondheid.

Dames bedankt.

Met vriendelijke groet,

Fons Kox, voorzitter locatieraad Neede

NIEUWS UIT DE ST. PAULUSPAROCHIE

PAULUS GREGORIAANS KOOR

Op tweede Pinksterdag zong voor het eerst het Paulus Gregoriaans koor in de H. Calixtusbasiliek te Groenlo.

Dit koor is een samengesteld projectkoor bestaande uit leden van de verschillende herenkoren die in de 7 geloofsgemeenschappen van de St. Paulusparochie actief zijn. In een drietal repetities is onder leiding van dirigent Gerard Berentsen het Gregoriaanse Pinksterrepertoire ingestudeerd.

Doel van het koor is om de liefde voor de oudste christelijke kerkzang, het gregoriaans met elkaar te delen, elkaar als zangers te ontmoeten en ook om vorm te geven aan het samen parochie zijn.

Het gemengde Projectkoor Laudate Dominum is een andere poot van het gezamenlijk muzikaal optrekken. Dit koor is ontstaan vanuit de Proclamatieviering bij de verheffing van de Calixtuskerk tot basiliek en heeft intussen een groot ledenbestand waaruit voor elk zangproject (zo'n drie keer per jaar) geput

kan worden. Het koor zingt Nederlands en Latijn één- en meerstemmig repertoire. Het koor wordt voornamelijk ingezet bij Paulusbrede vieringen zoals afgelopen jaar bij de Paulusdag, de Calixtusviering, recentelijk de Paaswake en de Presentatieviering van de nieuwe pastorale krachten.

Mocht u interesse hebben om eens mee te zingen in een project van het Paulus Gregoriaans Koor of het gemengde koor Laudate Dominum of meer informatie willen over de koren dan kunt u een e-mail sturen naar Rita te Riet (rita@muzieklessen-berkelland.nl). Ook mensen van buiten de bestaande koren zijn van harte welkom!

PASTORALE COLUMN: ZOMERTIJD

Als ik onderweg ben naar één van de locaties van onze parochies zie ik caravans staan die in gereedheid worden gebracht voor een vakantie. Het pastorale werkjaar 2016-2017 loopt ten einde. De communicantjes hebben hun 1e communie gedaan, de vormelingen zijn gevormd en hebben ook meegedaan aan terugkommiddagen en -vieringen. Het waren mooie vieringen! Het was een bijzonder werkjaar, dat begon met het vertrek van pastor Simon Nagelmaeker die met pensioen ging. Pastoor De Jong en ik vormden een pastoraal duo het afgelopen jaar. Werken in onderbezetting was niet makkelijk. We moesten schrappen in ons takenpakket. Het meest zichtbaar was dit in het veel kleinere aantal vieringen, dat we konden verzorgen met 1,5 ft.

Toch zijn er dankzij veel inzet van vrijwilligers ook mooie en bijzondere dingen gebeurd.

In juni was in Beltrum een feestelijke viering en Open Dag ter gelegenheid van de voltooiing van de restauratie en herinrichting van de kerk.

We kregen de eer om in onze parochie een Heilige Deur te openen in de Calixtusbasiliek als begin van het Jaar van Barmhartigheid, afgekondigd door Paus Franciscus.

In het kader van het Jaar van Barmhartigheid was er een geslaagde filmavond, een mooie viering van Barmhartigheid op Beloken Pasen, een maandelijks gebedsuur. Communicantjes en vormelingen hebben zich verdiept in de 7 werken van barmhartigheid. De collages die zij gemaakt hebben, zullen te zien zijn op een tentoonstelling in de Calixtusbasiliek.

In Neede en Lievelede zijn inloopochtenden voor mensen die daaraan behoefte hebben.

Op Hemelvaartsdag was de grote deel van boerderij Vos op Gelink te klein voor de 225 mensen die naar de oecumenische viering kwamen.

Sinds 1 juni is het pastorale team versterkt met pastor Rianne Luiten en diaken Cor Peters. In een prachtige viering werden zij op 10 juni gepresenteerd. Als team maken we een nieuwe start!

Ook namens mijn collega's wens ik u allen een goede zomertijd!

**Met hartelijke groet,
pastor Annet Zoet.**

10 JULI: VAKANTIEVIERING MET ZEGENING VAN VAKANTIEGANGERS EN VERVOERMIDDELEN

Aan het begin van de zomervakantie vindt in het Eucharistisch Centrum van de St. Paulusparochie, de H. Calixtusbasiliek te Groenlo, voor het derde achtereenvolgende jaar, een bijzondere vakantieviering plaats, met een extra zegening van mensen die op reis gaan en na de viering: de mogelijkheid om op het plein voor de basiliek uw vervoermiddel te laten zegenen!



Een ieder is van harte welkom met: motor, auto, fiets, scooter, scootmobiel, loopfiets, rollator, etc.



Deze eucharistieviering op zondag 10 juli 2016 begint om 10.30 uur. Celebrant is pastoor H. de Jong.

Na de viering is er de mogelijkheid om elkaar bij een kopje koffie of thee te ontmoeten. Voor de kinderen is er limonade. Deze bijzondere vakantieviering mag u niet missen!

De H. Calixtusbasiliek aan de Kerkwal in Groenlo is één van de drie kerken in het bisdom Utrecht met een Heilige Deur in het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid.

VIERING MARIA TENHEMELOPNEMING OP 15 AUGUSTUS

Op maandag 15 augustus vieren we het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Dit feest geldt voor de Kerk als hét belangrijkste Mariafeest. Ook in de St. Paulusparochie wordt dit feest op de eigen dag gevierd. De eucharistieviering begint om 19.00 uur in de het eucharistisch centrum: de H. Calixtusbasiliek aan de Kerkwal te Groenlo. Celebrant is pastoor De Jong en het dameskoor Groenlo verleent medewerking.

JAAR VAN BARMHARTIGHEID

Op de website van onze parochie zijn enkele nieuwe activiteiten toegevoegd, enkele andere van extra informatie voorzien. Ook kunt u er korte verslagen lezen van de filmavond en de leesgroep rondom de pauselijke encycliciek Laudato Si. Het gaat om:

- de leesgroep die op woensdag 21 september in Neede start; elders in dit blad leest u er uitvoerig over;
- de parochie-avond op maandag 26 september in Neede over de 7 werken van barmhartigheid; ook hierover kunt elders in dit blad meer lezen;
- de tentoonstelling in Groenlo waarmee we het jaar van barmhartigheid willen afsluiten: opening op zondag 6 november, sluiting op zondag 13 november.

BOEKBESPREKING: EINDELIJK THUIS

Op 8 december 2015 is in Rome het Jaar van Barmhartigheid gestart door de Heilige Deur in de Sint Pieter te openen. In de St. Paulusparochie zijn voor het hele jaar een aantal activiteiten tot stand gekomen en worden ook in praktijk gebracht.

Een van de activiteiten is met elkaar in gesprek komen over thema's als barmhartigheid, verzoening en vergeving. Deze thema's zijn heel actueel en daarom willen wij graag gaan starten met het lezen van het boek "Eindelijk thuis" van Henri Nouwen. Hij schreef dit boek naar aanleiding van zijn confrontatie met een reproductie van het schilderij "De terugkeer van de verloren zoon" van Rembrandt.

De eerste bijeenkomst zal zijn in Het Achterhuis, Borculoseweg 43, 7161 GR te Neede op woensdag 21 sept. 2016 van 9.30 tot 11.30 uur. De andere data voor deze serie bijeenkomsten zijn: 19 okt. 2016; 16 nov. 2016; 18 jan. 2017 en 15 febr. 2017 telkens op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip.

Het ISBN nummer van Eindelijk thuis is: 9789020999792. Het boek kost 12,99 euro (paperback) en is bij elke boekhandel te bestellen. Er is plek voor 12 mensen en de kosten voor deze serie bijeenkomsten is 5 euro. U kunt zich opgeven bij Rieky Luttkholt via lutti212@planet.nl of 0545-474255/ 06-42325683.

Judith Herbers en Rieky Luttkholt

WELKOM OP DE ALPHACURSUS

In september start in Groenlo de Alpha cursus. Deze keer wordt de Alpha cursus georganiseerd als een samenwerking tussen de St. Paulus Parochie uit Groenlo en de geloofsgemeenschap LICHT uit Lichtenvoorde. De cursus wordt gehouden in het parochiecentrum in Groenlo.

Wat is Alpha?

De Alphacursus laat je voor het eerst of opnieuw kennis maken met kernthema's van het Bijbelse geloof. Het gaat over de persoon van Jezus Christus, het symbool van het kruis, wat is geloof, over Gods Geest, over de bijbel en over bidden en meer. De avonden hebben een zeer open karakter – er is alle ruimte om je mening met anderen te delen en zo zelf verder te komen met zingeving-vragen.

Hoe werkt het?

De cursus begint met een introductieavond op dinsdag 20 september. Daarna kun je beslissen of je met het vervolg van de cursus meedoet. De totale cursus beslaat tien keer een dinsdagavond en daarbij een weekend (vrijdagavond en hele zaterdag) zo halverwege de cursus (eind oktober/begin november).

Elke cursusavond wordt gestart met een gezamenlijke maaltijd om half 7. Na de maaltijd wordt het onderwerp van de avond geïntroduceerd en is er daarna gelegenheid om in kleine groepjes over het onderwerp en andere vragen door te spreken.

Wat kost het?

Van de deelnemers wordt een bijdrage van €30,- gevraagd. Daarvoor ontvang je

9 – juli / augustus / september 2016

een cursusboekje en 10 heerlijke maaltijden. Voor het weekend wordt een aanvullende bijdrage gevraagd, maar dat is afhankelijk van de locatie waar het weekend wordt gehouden. Cursisten hebben daarin natuurlijk ook een stem....

Voor wie is het?

De Alpha cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in geloof. Je hoeft niet gelovig te zijn en je hoeft niet bij een kerk aangesloten te zijn. De onderwerpen worden door deelnemers van de beide organiserende kerken geïntroduceerd. Of je nu al jaren meedoet of je wilt jezelf opfrissen met betrekking tot geloof, dan zit je bij Alpha op de juiste plek. Belangstellenden en parochianen uit alle locaties van de St Paulus Parochie zijn hartelijk welkom.

Opgave kan via de mail rianneluiten@stpaulusparochie.nl (de nieuwe pastor van de parochie) of via een folder die achter in elke kerk te vinden is; ook kan het adres alpha-lichtenvoorde@solcon.nl gebruikt worden.

Het voorlopige Alphateam,

Rianne Luiten, Hennie te Focht en Kees van de Beek

KUNST EN SPIRITUALITEIT 2016-2017: "PSALMEN IN ANDER LICHT"

Psalmen zijn vertrouwd en mooi, soms ook vreemd en hard.... Je komt erdoor tot zingen, je wordt er stil van of ze stuiten je tegen de borst.

Om de psalmen toegankelijker te maken en beter te verstaan, zullen we telkens een psalm lezen, overwegen en uitdiepen. De keuze van de psalmen is gebaseerd op het mysterie van God en mens. Aan bod komen thema's als zonde, vergeving en barmhartigheid, verwondering om het leven, verbijstering om ziekte en lijden, God die verborgen meegaat op de je weg in het leven.

Voorafgaand aan het lezen van de psalm kijken we naar een hedendaags kunstwerk. Het kunstwerk plaatst de psalm in eigentijds licht, er ontstaat een spanningsboog: bevestigend of juist tegendraads.

De zes bijeenkomsten zijn meditatief, informatief en interactief.

We sluiten elke bijeenkomst af met het luisteren naar een gezongen versie van de psalm en/of het lezen van de psalm uit Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij.

Data: 10 okt., 14 nov., 12 dec. 2016, 9 jan. 2017, 13 febr., 13 mrt.

Tijd: 19.30 uur – 22.00 uur.

Plaats: Antoniusbeuk, H. Matteüskerk, Grotestraat 88, Eibergen.

Begeleiding: Pastor Annet Zoet

Informatie en aanmelding bij: annettezoet@gmail.com of 06-27124695



Neem, ook
in de vakantie,
tijd voor God



10 – juli / augustus / september 2016

NIEUWS VAN DE OECUMENE

ZINDAG AAN DE BERKEL

*Zindag aan de Berkel in Rekken,
dat begon mijn nieuwsgierigheid te wekken.
Verwachtingsvol bij de Antonius aangekomen,
heb ik alles maar binnen laten stromen.*

*Met twintig mensen kwamen wij daar samen,
dronken koffie en noemden onze namen.
In de kerk begonnen wij met het ochtendgebed,
daarna is het lied: "Dit is een morgen" ingezet.*

*Ook zongen wij het lied van Licht en wijsheid,
zo werden wij op de bezinningsdag voorbereid.
Aan de paaskaars een lichtje ontsteken,
daarna een wandeling in Rekkense streken.*

*We maakten twee aan twee een wandeling.
Meegekregen vragen zorgden voor verwondering.
Je wandelde met iemand die je nauwelijks kende,
na de tocht werd het ineens een goede bekende.*

*Terug in de kerk volgde het middaggebed,
in Den hof het eten bereid en op tafel gezet.
In stilte nuttigden wij de sobere maaltijd,
die door een vakkundige kok Gert was bereid.*

*Na de middag lazen wij meditatief Gods Woord
en in de middag schilderen, stil en ongestoord.
Prachtige schilderijen kwamen tevoorschijn,
die onthulden mooie verhalen maar ook pijn.*

*De dag is met een Vesper in de kerk afgesloten,
van de rust bezinning en stilte is intens genoten.
Deze Zindag was voor mij de eerste keer,
maar volgend jaar, in goede gezondheid, ga ik weer.*

*Tot slot alle lof voor de zeer goede organisatie,
Een Zindag voor bereiden is een hele prestatie.*

Aly Munter

DOEL COLLECTEOPBRENGST HEMELVAARTSDIENST

De collecte tijdens de Oecumenische hemelvaartsviering van 5 mei j.l. op de deel van de boerderij Vos op Gelink te Rekken is voor een Weeskinderenschool in Kilis in het Noorden van Syrië.

11 – juli / augustus / september 2016

Onder de Syrische vluchtelingen in deze stad verkeren ook een groot aantal kinderen. Speciaal voor de weeskinderen van 6 tot 15 jaar is hier een school opgezet voor onderwijs, begeleiding, naschoolse opvang en zo mogelijk voeding. Op deze school zaten eind vorig jaar 370 Syrische weeskinderen en was er nog een wachtlijst met 72 kinderen. De lokalen zijn gevestigd in containers, beschilderd in vrolijke kleuren, rond een beschut binnenplein.

De school had een keuken met eetzaal nodig, opdat de kinderen een warme maaltijd kunnen krijgen. Stichting Humanitaire Hulp in Syrië heeft de middelen verschaft- de keuken en eetzaal is sinds najaar 2015 in gebruik tot groot genoegen van de kinderen. Ook zijn voor 3 lokalen airco's aangeschaft voor verwarming in de winter en verkoeling in de zomer. Uitbreiding van lokalen om de wachtlijst op te heffen blijft een wens.

De opbrengst was het prachtige bedrag van € 600,11, waarvoor onze hartelijke dank! Dit bedrag is overgemaakt naar de Stichting Humanitaire Hulp in Syrië.

Namens de diaconieën van de deelnemende kerken dank voor uw medewerking.
Henk Schutman.

ZONDAG 21 AUGUSTUS: OECUMENISCHE TENTDIENST

Op zondag 21 augustus wordt weer de jaarlijkse Oecumenische tentdienst gehouden in de SEN-tent aan Oranjelaan. Het is fijn dat we als gelovigen weer gratis de feesttent van SEN mogen gebruiken om elkaar te ontmoeten.

De spreker is ds. W.A. Andela. Hij zal spreken over het thema "Geleuf 't noe maer". De enthousiaste Ballad Singers zullen niet alleen zelf zingen maar ook onze samenzang begeleiden.

De collecte is ook dit jaar voor een plaatselijk goed doel: de Stichting Speelweek Neede (een jaarlijks kinder-dag-kamp voor kinderen met de leeftijd 6 t/m 12 jaar en een verstandelijke beperking of achterstand in de ontwikkeling).

Vanaf 10 uur staat de koffie klaar en om 10.30 uur begint de dienst.

Helaas zal er vanwege de vakantietijd geen kinderoppas aanwezig zijn.

UIT DE WERKGROEPEN

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

23 april	€ 51,15	Roepingenzondag
15 mei	€ 82,75	Nederlandse missionarissen

TERUGBLIK OP JUBILEUMVIERING DAMESKOOR

Met een prachtige viering hebben we op zaterdag 28 mei ons 50-jarig bestaan gevierd van het Dameskoor. Vele parochianen hebben ons met dit jubileum gefeliciteerd.

Pastoor de Jong sprak namens de Gregoriusvereniging en de Paulusparochie lovende woorden voor ons. Van de Gregoriusvereniging kregen we een Oor-

12 – juli / augustus / september 2016

konde, van de Paulusparochie een brief met inhoud. Diapason en het Herenkoor verrasten ons. Van de KBO en de Soos kregen we felicitaties en van een familie kregen we een bijdrage voor ons dagje uit.

Na een gezellige avond gaan we weer met onze repetities beginnen en gaan we door zolang we kunnen.

Het bestuur van het Dameskoor



10 JARIG JUBILEUM FIETSTOCHT HERENKOOR

Zaterdag 18 juni 2016 werden om 9.30 uur de koorleden bij binnenkomst in het Achterhuis, aangenaam verrast door een traktatie van “sponsor” bakker Stroet. Schijnbaar was er bij deze traktatie rekening gehouden met het jubileumjaar. Smaakte zeer goed.



Na een gezellig half uurtje vertrok de stoet na eerst nog een foto sessie en een “afzakkertje”, voor iedereen, op de fiets via Kieftenweg richting Rietmolen, de natuurpaden en kerkenpaden op naar boerenhoeve “het Vunderink” in Eibergen.

We werden meteen op het verkeerde been gezet. Golfen? Nee, een kleine versnapering en door naar Eibergen waar de berkelzomp de “de Snippe” met twee schippers ons welkom heten.

Natuurlijk het kon niet uitblijven, eerst de foerage aan boord. Drank en hapjes. Over de oude Berkelloop langs de nieuwe wijk “de Bleek” naar de Berkel, richting Mallumse molen. De roerganger genoot zichtbaar, terwijl de andere schipper uitleg gaf aan het gezelschap.

De “Snippe” een replica uit de jaren 1600-1700. Hij vertelde ons dat het water in de Berkel heel schoon is en er veel vis in zwemt. Hij demonstreerde dit door een borrelglaasje met Berkelwater te vullen. Was inderdaad heel schoon.

Hij vertelde verder dat de zompen van Duitsland richting Zutphen heen en weer, allerlei handelswaren vervoerden. Al gelang het weer deden ze daar punterend drie, soms vier dagen over. Ze vervoerden naast bijvoorbeeld porselein, ook zeer grote flessen jenever in manden. Onderweg pakten ze een rietstengel uit de Berkel, maakten in de afsluiting een klein gaatje en zogen de jenever op. In gezicht van Zutphen, zogen ze Berkelwater op en dumpten dit weer in de grote flessen zodat ze weer helemaal gevuld waren.

“Berkel en pittige borrel horen bij elkaar. De schippers die de rivier bevoeren lustten graag een borrel dat nooit aan boord van de zompen ontbrak”. Dat bleek nu ook, achter een deurtje in het “vooronder” stonden heel wat platte flesjes met het “Berkelnat”. Deze waren te koop. Tijdens de vaart veel plezier, drank, klank, en humor.

Hierna verder op de fiets richting Mallumsemolen, via allerlei bospaden naar een pleisterplaats in het Kerkloot. Hier aangekomen kregen we van de dames Ria en Ester een lekkere lunch aangeboden.

Mooie parkeerplaats met een aantal tafels met banken. Aan een van deze tafels ging Erik zitten. Een voor een werd iedereen aan tafel geroepen om een keuze

uit drie menu's te maken welke wij ‘s avonds zouden nuttigen. Het leek erop dat ieder de “biecht” deed. De ene kant van de tafel biechtvader Erik, aan de overzijde de “zondaar”. Je weet het maar nooit, instinktje misschien? Via mooie wegen en paden verder naar Rekken, wederom een pitstop bij de zandvang in de Berkel. Versnapering met een drankje.

“Komt man met hond, biertje meneer?” Deze man was een beetje overdonderd, nam het biertje aan en zijn hond een aantal plakjes worst. Een gezellige bijeenkomst. Hij heeft thuis weer wat te vertellen.

De paden weer op, de groep in twee partijen gesplitst, en op naar Fiets- en Kanoverhuur ten Brinke. Je gelooft het niet; buiten boerengolf en binnen op de grote zolder, curling. Helaas werd de boerengolf enigszins wat verstoort door een kleine regenbui.

Daarna in het Assinkbos nog een stop en verder door naar het eindpunt de “Eetkamer” in Eibergen. Hier bleek dat de “biecht” niet voor niets was geweest. Er was inderdaad een keuze uit drie goede menu's. Maar met deze organisatoren weet het maar nooit. Iedereen liet het zich lekker smaken.

Gezamenlijk naar Neede gefietst, aldaar werd ons door Ria en Herman Heming een roos voor vaderdag aangeboden. Daar kunnen de heren nog eens mee thuis komen.

Mooie dag met dank aan, Ria, Ester, Herman, en Erik.

Een van koorleden.

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT

In verband met de teruglopende werkzaamheden op het Secretariaat van onze parochie is besloten, na overleg en goedkeuring door de Locatieraad, dat het secretariaat vanaf 1 juli 2016 alleen nog geopend is op woensdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur en op vrijdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. De donderdagochtend komt dus te vervallen.

**Namens de werkgroep Secretariaat,
Jan Vroom**

GEZELLIGE MIDDAG SOOS OP 22 SEPTEMBER

Het is weer zomer. In juli was onze laatste soosmiddag van het seizoen. Dus tijd om iets te organiseren voor de jaarlijkse gezellige middag.

Deze middag is op 22 september 2016, dus de vierde donderdag van de maand. Een week later dan normaal, noteer dit goed.

Om 14.00 uur bent u van harte welkom in het Grand Café de Hofmaat. We beginnen met een kopje koffie of thee met een heerlijke verrassing van Bakker Stroet.

We hebben voor die middag een gezellig duo uitgenodigd die zorgen voor muziek en verder vermaak. Verder wordt er gezorgd voor een hapje en drankje en ter afsluiting van deze middag laten we ons verwennen met een diner. Dit alles duurt ongeveer tot 19.00 uur.

Voor vervoer kunt u de Vlearmoesbus bellen (☎ 06 - 57 32 68 73).

De prijs voor deze middag bedraagt voor soosleden €35,-.
Niet leden zijn ook van harte welkom, maar voor de prijs van €40,-
Opgave graag vóór 1 september bij Willy Klein Nijenhuis ☎ 0545-292177.

De maanden juli en augustus is de vakantie, dus is er geen soos.
We hopen jullie allemaal te zien op donderdagmiddag 22 september om 14.00
uur in het Grand Café.

Allemaal een fijne zomer.

Het bestuur

INLOOPHUIS NEEDE

BALLONNEN

Een verjaardag moet worden gevierd op een manier die bij de jarige past. De eerste verjaardag van het Inloophuis Neede, die we vierden op 19 mei, was daarom ook bescheiden van opzet.



De ballonnen bij de ingang en in de zaal verklaptten al dat er die ochtend wat bijzonders aan de hand was.



“Wat is dat voor onzin?” mopperde een vroege gast, wijzend op de ballonnen. Onze gastvrouw antwoordde gevat: “Dat is omdat jij hier al één jaar komt”. Zo maakte ze van ons feestje ook zijn feestje.

Een prachtig voorbeeld van hoe de gast altijd centraal staat in het Inloophuis!

Voor deze eerste verjaardag waren de meeste gastheren en gastvrouwen aanwezig. Ook waren vertegenwoordigers te gast van het parochiebestuur, van het VoorMekaarTeam en van de diaconie van de PKN Neede. Voor hen was dit een mooie gelegenheid om (weer eens) de bijzondere sfeer te ervaren.

Een van de vaste gasten vroeg, hoewel afgesproken was om geen toespraken te houden, toch even het woord. Hij gaf aan blij te zijn met deze ontmoetingsplek en dat het fijn is om elkaar wekelijks te ontmoeten in zo'n warme, vriendschappelijke sfeer. Hij merkte tot slot (met een kwinkslag) op: “Het Inloophuis bestaat nog maar één jaar, maar het voelt alsof het al twee jaar bestaat”.

Trouwe gast overleden

Eind april bereikte ons het bericht dat Nel, een van de vaste gasten, onverwacht was overleden. Ze kwam zeer regelmatig in het Inloophuis. Ze haalde vooral veel plezier uit het doen van spelletjes, samen met andere gasten. We bewaren warme herinneringen aan haar en hebben voor haar een kaars ontstoken in het Inloophuis.

Uitstapjes

Voor de meeste gasten geldt dat ze met weinig geld rond moeten komen en alleengaand zijn. Samen met anderen een uitstapje maken komt er dan vaak niet van. Een van de gastheren heeft het initiatief genomen om eens een uitstapje te maken met gasten die daar belangstelling voor hebben. Het eerste uitstapje begin mei (kort voor de dodenherdenking) ging naar Holten, naar de Canadese oorlogsbegraafplaats. Het was indrukwekkend om al die graven te zien en ook de leeftijden op de graven, soms nog maar 19 jaar.

Begin juni was het tweede uitstapje: een bezoek aan Zwillbrock. De barokkerk was helaas gesloten, maar flamingo's waren er wel in het mooie natuurgebied. De gasten hebben hier ook zichtbaar van genoten.

Mede namens alle gastheren en gastvrouwen wens ik u een goede vakantieperiode. Wij zijn gewoon elke donderdagochtend open, dus stapt u gerust binnen als u:

- Nieuwe mensen wilt ontmoeten
- Zin heeft in een goed gesprek
- Samen iets wilt ondernemen

Gerard Bartels,

coördinator Inloophuis Neede (✉ inloophuisneede@stpaulusparochie.nl)

GA STEMMEN VOOR DE ARIËNSPRIJS 2016

U heeft eerder al kunnen lezen over de nominatie van het Inloophuis Neede voor de Ariënsprijs 2016 voor Diaconie.

U kunt sinds 15 april jl. uw stem uitbrengen op één van de genomineerde projecten. Dat gaat als volgt:



1. Ga naar www.dkci-utrecht.nl voor alle projecten die zijn genomineerd.
2. Klik op 'Lees hier hoe u kunt stemmen voor de Ariëns publieksprijs'.
3. Klik vervolgens op 'Klik hier om naar de projecten te gaan'.
U ziet o.a. project 12 'Inloophuis Neede'. Klik op een project voor meer info.
4. Helemaal onderaan die pagina staat '**klik hier om te gaan stemmen**'.
Ons stemadvies: dat kunt u wel raden!

GELEZEN

Nu het bijna vakantie is, is het ook tijd om even bij te tanken. Dat kan door activiteiten, maar ook lezen kan heel ontspannend werken!

Als redactie hebben we voor u geselecteerd uit de “Volksverhalen Almanak”:

- Relaxen bij het verhaal van de Witte Wieven van Lochem:
www.beleven.org/verhaal/de_witte_wieven_van_lochem
- Of nog een grappig Gelders verhaal:
www.beleven.org/verhaal/dronken_jaap_ontmoet_de_duivel

- En ook prachtig is het gedicht over Ben Ali Libi van Willem Wilmink, voorgelezen door Joost Prinsen:
www.beleven.org/verhaal/ben_ali_libi

Van een heel ander kaliber is het artikel uit NRC. Daarin vertelt antropoloog Brigit Meijer over haar onderzoek naar de praktijk van religie.
<http://www.nrc.nl/next/2016/05/07/religie-is-vooral-iets-wat-mensen-doen-1616156>

UIT DE BRIEVENBUS

DE GROTE KERK IS OPEN!

De Grote Kerk van de Protestantse gemeente Neede is in de maanden juli en augustus elke woensdagmiddag open van 14.00 tot 16.30 uur.

Vrijwilligers leiden de bezoekers rond en vertellen over het werk van de protestantse gemeente.

Er is ruimte voor een moment van stilte of een goed gesprek en om te luisteren naar orgelspel van de plaatselijke organisten Arend Koier en Ab Heuvelink.

De regionaal bekende kunstenaar Marian van Delft exposeert Iconen, samen met haar leerlingen.

Wat er zoal in het kerkelijk leven te beleven is wordt door middel van beamer-projectie gepresenteerd.

De 15e eeuwse Christusbeelden zijn inmiddels prachtig gerestaureerd en zijn, ook buiten de woensdagmiddagen, elke dag te bezichtigen bij binnenkomst in de entree, onder de toren van 09.00 tot 17.00 uur.

Tijdens de Nationale Jammarkt op 24 augustus is de kerk open van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Op www.pkn-neede.nl leest u meer over de Grote Kerk in Neede en over de activiteiten van deze levendige protestantse geloofsgemeenschap.

U bent van harte welkom!

NOVEMBER 2016: PELGRIMAGE NAAR ROME MET HET BISDOM

Paus Franciscus heeft op 8 december 2015 de heilige deur van de St. Pieter basiliek in Rome geopend en hij nodigt gelovigen wereldwijd uit om tijdens het Heilig Jaar van Barmhartigheid naar Rome te pelgrimeren. We mogen ons dan herinneren aan de woorden van Jezus: "Ik ben de deur, als iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden" (Joh.10,9). Omdat niet iedereen naar Rome kan reizen, heeft de paus opgeroepen om in elk bisdom Heilige deuren te openen, zoals in de H. Calixtusbasiliek te Groenlo. In november 2016 vertrekken vele Nederlandse Pelgrims naar Rome, de stad van HH. Petrus en Paulus.

Ook kardinaal Eijk van het Aartsbisdom Utrecht nodigt parochianen uit voor deze pelgrimage. Op 15 november 2016 is er een Nederlandse dag. De vele Nederlandse pelgrims vieren die dag samen Eucharistie in de St. Pieter en na afloop zal Paus Franciscus de pelgrims toespreken.

Belangstellenden vanuit de St. Paulus parochie zijn welkom om zich ook bij deze bijzondere 6 daagse Nederlandse Bedevaart van 14 t/m 19 november 2016, aan te sluiten.

Het Aartsbisdom heeft samen met VNB pelgrimsreizen een mooi programma samengesteld. Reiskosten vanaf € 839,- p.p. Voor meer informatie over deze pelgrimstocht kunt u contact opnemen met diaken Cor Peters. Hij zal deze reis mede begeleiden. T. 06-51036579 E. c.peters@stpaulusparochie.nl

HAAKSBERGSE PROCESSIE NAAR KEVELAER 2016

Jaartheme: "Zalig de Barmhartigen" (Mt. 5,7)

Kevelaerslof op zondag 2 oktober 2016, Pancratiuskerk Haaksbergen, aanvang 19.00 uur

Programma voor de bedevaart op dinsdag 1 november 2016:

10.00 uur	Pontificale Hoogmis	Basiliek
14.30 uur	Grote Kruisweg	Mariapark
14.30 uur	Kleine Kruisweg	Pax-Christi
16.45 uur	Afscheidsmoment	Genadekapel
17.00 uur	Lof	St. Antoniuskerk

Opgave voor de bedevaart van 1 november bij de plaatselijke broedermeester (voor Neede: Ida Lansink, Azaleastraat 4) of bij de heer B. Klein Rot, Haaksbergen (☎ 053-5724699).

EEN DAG NIET GELACHEN...

HOTEL

Gaby komt van een dorp en boekt een hotelkamer in de stad.

Als ze aankomt, zegt ze tegen de portier: "Gelooft u echt dat u mij met zo'n klein kamertje kunt afschepen, alleen omdat ik uit een klein dorp kom?"

"Kalm maar, mevrouwetje", zegt de portier, "dit is immers de lift maar".

Bron: Gerarduskalender 2016



„Nee, thuis gaan we nooit naar de kerk, maar op vakantie bezoeken we er gemiddeld drie per dag.“

CONTACTGEGEVENS

Centraal secretariaat St. Paulus:

Angela Röeling
☎ 0544-464663

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Bereikbaar: ma. t/m do. 10.00 - 15.00 uur
✉ secretariaat@stpaulusparochie.nl

Pastoresteam:

Pastoor H.A.M. de Jong
☎ 06-123 797 93

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
✉ pastoordejong@stpaulusparochie.nl

Annet Zoet (pastoraal werker)
☎ 06-271 246 95

✉ annetzeoet@stpaulusparochie.nl

Rianne Luiten (pastoraal werker)
☎ 06-49715878

✉ rianneluiten@stpaulusparochie.nl

Cor Peters (diaken)
☎ 06-51036579

✉ c.peters@stpaulusparochie.nl

- Voor urgente pastorale nood en ziekenzalving: ☎ 06-19017292
(U kunt aangeven wat uw hulpvraag is en de persoon die u te woord staat, neemt contact op met een pastor. Vervolgens wordt u dan teruggebeld)
- Voor het melden van uitvaarten in de St. Paulusparochie: ☎ 06-24855201
- Koster H. Holtkamp: ☎ 0545-294641 b.g.g. 06-20994297

Inloophuis Neede (✉ inloophuisneede@stpaulusparochie.nl):

Elke donderdagochtend van 9.30 – 11.30 uur in Het Achterhuis.

Locatieraad Neede (✉ locatieraadneede@stpaulusparochie.nl):

Voorzitter Fons Kox Es 42-03 ☎ 0545-286318

Secretaris vacant

Budgethouder Daniël Mol Kremersweide 17 ☎ 06-22852326
7478 DB Diepenheim

Technische zaken Tonnje Bolster Julianastraat 39 ☎ 0545-294044

Pastoraatsgroep Hermien Kempers Barmmentloo 40a ☎ 0545-292707
Simone Meijerink Giffelerweg 1 ☎ 0545-295396
Gerard Bartels Diekgraven 17 ☎ 0545-296490

VAN DE REDACTIE

Editie

Septemberbinding
Allerheiligenbinding
Kerstbinding
Januaribinding 2017

Redactievergadering

31 augustus
12 oktober
30 november
4 januari 2017

Verspreidingsperiode

12 – 16 september
24 – 28 oktober
12 – 16 december
16 – 20 januari 2017

Aanleveren artikelen voor Binding: via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: redactieneede@stpaulusparochie.nl.

☞ Voor slechtzienden is een Groot Letter Binding beschikbaar. U kunt deze aanvragen via het locatiesecretariaat.

VAKANTIE-FOTO-BELEVING 2016

want een foto zegt soms meer dan duizend woorden.....

Nu de vakantie voor de deur staat en menigeen op stap gaat, worden er dikwijls foto's gemaakt van wat je ziet of meemaakt of wat indruk op je maakt! En naderhand met plezier opnieuw bekeken...



En zit daar nu een foto bij waarvan u denkt: "die foto wil ik wel delen met mijn medeparochianen!", doe dan mee aan deze vakantie-foto-beleving!

Dat kan zijn omdat die foto een boodschap bevat, een verhaal vertelt of u heeft geraakt. Welke beleving wilt u overbrengen?

Als redactie van Binding zouden we het leuk vinden als ook u één of meerdere foto's instuurt naar redactieneede@paulusparochie.nl.

Behalve de foto mag u er een korte uitleg bij geven. Foto's kunnen tot en met 31 augustus worden ingezonden.

Wij zorgen ervoor dat uw foto's op de website in een fotoalbum onder de locatie Neede worden geplaatst.

Om u een voorbeeld te geven kunt u deze link openen:

https://sjannesblog.wordpress.com/category/mooie_vakantiemomenten/page/12/

Heel veel succes en we hopen op enthousiaste deelname.

Redactie Binding.



De redactie van Binding wenst u allen een prettige vakantie

Locatiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 43 Openingstijden: Woensdag : 9.30 - 11.30 uur
7161 GR Neede Vrijdag : 18.30 - 19.30 uur
☎ 0545-286835

✉ secretariaatneede@stpaulusparochie.nl
🌐 www.stpaulusparochie.nl

Bankrek. algemeen IBAN: NL31 RABO 0135 600 065 t.n.v. St. Paulus Neede
Actie Kerkbalans IBAN: NL94 RABO 0135 603 005 t.n.v. St. Paulus Neede

FAMILIE _____
