

# BIJBLIJDE

H. CAECILIA – NEEDE

48° Jaargang, no. 4.

juli / augustus 2010

## SLECHTS ÉÉN DING IS NODIG

16e zondag door het jaar C (17/18 juli)  
Lucas 10, 38-42 Gen 18, 1-10a

**M**artha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over van alles, maar slechts één ding is nodig.

Ik heb me de laatste tijd wel eens wat dingen afgevraagd. Hoe zit het toch met onze kerk? Zij bezit de Heilige Schrift. Een boek vol verhalen, een schat aan wijsheid. Jezus past in de traditie van de wijsheidsleraren.

Wijsheid valt op vele manieren uit te leggen. Dat is mooi. Dat is goed. Maar... alles goed en wel... maar wie heeft het nou uiteindelijk bij het rechte end? We verzuchten het wel eens: "Wat is wijsheid?" Hoe zal ik dat aanpakken?

Ga bijv. maar een weekend gewoon langs allerlei kerken of zap op zondagmorgen even langs alle kerkradiokanalen. Je hoort hetzelfde epistel, het zelfde evangelie. Maar... elke voorganger, elke pastor haalt er andere zaken uit voor het voetlicht. Dat is nu zo mooi in onze tijd van gefuseerde parochies. Je hoeft niet meer jaar in jaar, uit naar dezelfde uitlegtrant van de eigen dorpspastoor te luisteren. Als je een persoonlijke voorkeur voor een preekstijl hebt, dan kun je gewoon met die pastor meetrekken. En je ziet de andere kerken van de parochie ook nog eens van binnen. Dat is mooi mee genomen. Je hoeft dus niet met gekromde tenen in de kerkbanken te zitten.

Overzicht vieringen .....	2
Familieberichten .....	5
Penningmeester gezocht	6
En toen was er het afscheid .....	6
Ondersteuning door de Paters Maristen .....	7
Parochianen gaan mee voor in uitvaarten .....	8
Unieke erfenis .....	9
R.K. iets voor jou? .....	10
Cursus "Schepping en Chagall" .....	11
Weekendwacht .....	11
Voortgang bouw nieuw parochiecentrum .....	12
Dit jaar geen tentdienst	13
Rooster misdienaars ....	13
Opbrengst collectes .....	13
1 <sup>e</sup> Heilige Communie ...	14
Vormselviering 2010 .....	14
Uitstapje Dameskoor ...	15
Wist u dat .....	16
Vredeswens .....	16
God in Frankrijk .....	17
Loreto-Zomerweek .....	18
Celebrate .....	18
VVV in Wittem .....	19
Van de redactie .....	19

Het evangelie gaat over Maria en haar zus Martha. Martha is een bedrijvig type. Zij gaat veel te weinig tijd aan Jezus' voeten zitten om naar hem te luisteren, met hem in gesprek te gaan. En Jezus zegt dan die beroemde vetgedrukte zin: "Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over van alles, maar slechts één ding is nodig."

Misschien wordt de strekking duidelijker als we in plaats van Martha eens onze eigen naam invulden op die plek. Wij maken ons immers ook vaak heel erg druk met alles wat we doen. Jezus geeft ons met zijn opmerking te denken.

Maar... wat heeft die Martha nu met wijsheid te maken? Wat is dat ene ding nu dat we nodig schijnen te hebben dan?

Wijsheid misschien?

**Met een hartelijke groet,**

**Simon Nagelmaeker, pastoraal werker diaconie Sint Paulus i.o.**



*Ieder van ons verwacht Christus te ontmoeten in de hemel.*

*Maar heb aandacht voor Christus die op straat voor uw deur ligt, die honger heeft en kou lijdt, die in nood verkeert en vreemdeling is.*

**Augustinus.**

## OVERZICHT VIERINGEN

### WEEKEND VAN 3 EN 4 JULI: 14<sup>e</sup> Zondag door het Jaar

Za. 3 juli	19.00 uur	Eucharistieviering met zang van het koor "Diapason". Voorganger is pastor H. Boogers.
Zo. 4 juli		Geen viering in onze kerk.
Di. 6 juli	19.10 uur	Avondgebed met pastor D. Juijn.
Wo. 7 juli	09.00 uur	Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor D. Juijn. Na de viering koffie drinken met de pastor.

In onze buurparochies:

Zo. 4 juli	Eibergen	10.00 uur	Eucharistieviering, H. Boogers
	Rietmolen	10.00 uur	Eucharistieviering, vicaris H. Pauw
Di. 6 juli	Eibergen	09.00 uur	Woord- en Communieviering, A. Lankheet-Zoet

### WEEKEND VAN 10 EN 11 JULI: 15<sup>e</sup> Zondag door het Jaar

Za. 10 juli Geen viering in onze kerk.  
Zo. 11 juli 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-  
koor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen.  
Di. 13 juli 19.10 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

In onze buurparochies:

Rietmolen Dit weekend geen viering (kermis)  
Za. 10 juli Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker

### WEEKEND VAN 17 EN 18 JULI: 16<sup>e</sup> Zondag door het Jaar

Za. 17 juli 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-  
koor. Voorganger is pastor A. Lankheet-Zoet.  
Zo. 18 juli Geen viering in onze kerk.  
Di. 20 juli 19.10 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

In onze buurparochies:

Za. 17 juli Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, pater P. Westerman sm  
Zo. 18 juli Eibergen 10.00 uur Oecumenische dienst, A. Lankheet-Zoet  
Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn

### WEEKEND VAN 24 EN 25 JULI: 17<sup>e</sup> Zondag door het Jaar

Za. 24 juli Geen viering in onze kerk.  
Zo. 25 juli 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Heren-  
koor. Voorganger is pastor H. Boogers.  
Di. 27 juli 19.10 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.  
Vr. 29 juli 14.30 uur In de Grote Kerk:  
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is  
Ds. W. Alserda (PKN).  
Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdagmorgen 28  
juli ds. W. Alserda (0545-292441) en u wordt met auto  
gehaald en thuisgebracht.  
Aansluitend aan deze gebedsdienst:  
15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk.

In onze buurparochies:

Za. 24 juli Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn  
Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, H. Boogers

### WEEKEND VAN 31 JULI EN 1 AUG.: 18<sup>e</sup> Zondag door het Jaar

Za. 31 juli 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-  
koor. Voorganger is pastor D. Juijn.  
Zo. 1 aug. Geen viering in onze kerk.  
Di. 3 aug. 19.10 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.  
Wo. 4 aug. 09.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor H. Boogers. Na  
de viering koffie drinken met de pastor.  
Do. 5 aug. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis  
uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

Zo. 1 aug. Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, pater A. Verbraeken sm  
Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn  
Di. 3 aug. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers  
Do. 5 aug. Rietmolen 09.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn

### WEEKEND VAN 7 EN 8 AUG.: 19<sup>e</sup> Zondag door het Jaar

Za. 7 aug. Geen viering in onze kerk.  
Zo. 8 aug. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Heren-  
koor. Voorganger is pater A. Verbraeken sm.  
Di. 10 aug. 19.10 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

In onze buurparochies:

Za. 7 aug. Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers  
Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, pater T. Bun sm

### WEEKEND VAN 14 EN 15 AUG.: 20<sup>e</sup> Zondag door het Jaar

Za. 14 aug. Geen viering in onze kerk.  
Zo. 15 aug. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-  
koor. De viering wordt verzorgd door de werkgroep Vie-  
ringen.  
Di. 17 aug. 19.10 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.  
Do. 19 aug. 14.00 uur Seniorensoos in de ontmoetingsruimte van apparte-  
mentencomplex "De Witte".

In onze buurparochies:

Za. 14 aug. Rietmolen 19.30 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn  
Zo. 15 aug. Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker

### WEEKEND VAN 21 EN 22 AUG.: 21<sup>e</sup> Zondag door het Jaar

Za. 21 aug. Geen viering in onze kerk.  
Zo. 22 aug. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames-  
koor. Voorganger is pastor H. Boogers.  
11.30 uur Doopviering. Voorganger is pastor H. Boogers.  
Di. 24 aug. 19.10 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.  
Wo. 25 aug. 20.00 uur Redactievergadering voor Septemberbinding.  
Kopij graag vóór deze datum inleveren op het parochie-  
secretariaat of e-mailen naar [binding@parochieneede.nl](mailto:binding@parochieneede.nl).  
Vr. 27 aug. 14.30 uur In de Grote Kerk:  
Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is  
mevr. I. Nijland (PKN).  
Minder goed ter been? Bel uiterlijk donderdag 26 augustus  
de heer L. van der Meer (0545-840065) en u wordt  
met auto gehaald en thuisgebracht.  
Aansluitend aan deze gebedsdienst:  
15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen in de kerk.

In onze buurparochies:

Za. 21 aug. Eibergen 19.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker  
Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, H. Boogers

### WEEKEND VAN 28 EN 29 AUG.: 22<sup>e</sup> Zondag door het Jaar

Za. 28 aug. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-  
koor. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen.  
Er is een 2<sup>e</sup> collecte voor de MIVA (Missie Verkeersmid-  
delen Actie).

Zo. 29 aug. Geen viering in onze kerk.

Di. 31 aug. 19.10 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

Wo. 1 sept. **09.30 uur** Woord- en Communieviering met Ziekenzegen. Het  
Dameskoor zingt en voorganger is pastor D. Juijn.  
Na de viering koffie drinken met de pastor.

Do. 2 sept. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis  
uitgereikt aan onze zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

Zo. 29 aug. Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers en D. Juijn  
Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, A. Lankheet-Zoet  
Do. 2 sept. Rietmolen 09.00 uur Woord- en Communieviering met Ziekenzegen, A.  
Lankheet-Zoet

### WEEKEND VAN 4 EN 5 SEPT.: 23<sup>e</sup> Zondag door het Jaar

Za. 4 sept. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-  
koor. Voorganger is pastor D. Juijn.

Zo. 5 sept. Geen viering in onze kerk.

Di. 7 sept. 19.10 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

In onze buurparochies:

Za. 4 sept. Rietmolen 19.30 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker  
Zo. 5 sept. Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering, A. Lankheet-Zoet  
Di. 7 sept. Eibergen 09.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn

### VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN:

Za. 11 sept. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor  
"Diapason". Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.

Di. 14 sept. 19.10 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

Zo. 19 sept. 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-  
koor verzorgd door de Werkgroep Vieringen.  
Er is een 2<sup>e</sup> collecte voor de R.K. geestelijke verzorging  
voor militairen.

## FAMILIEBERICHTEN

Verhuisd binnen de parochie:

Martijn en Monique Bolster, Dumasweg 15 naar Willem Sluiterstraat 3

## NIEUWS UIT PAROCHIEVERBAND NOACH

### PENNINGMEESTER GEZOCHT VOOR NIEUWE BESTUUR

Tijdens het halfjaarlijkse besturenoverleg van de zeven  
parochies in ons parochieverband op 8 mei jl. bleek  
dat er grote vorderingen zijn gemaakt in het werven van  
leden voor het bestuur van de te vormen Sint Paulusparochie. Er is nog slechts één bestuursfunctie waaraan nog geen invulling kon worden gegeven: die van penningmeester.



Het Aartsbisdom heeft er geen probleem mee dat ondanks deze vacature de zeven parochies gaan fuseren tot de Sint Paulusparochie en er een nieuw parochiebestuur wordt benoemd.

De zeven parochies zijn echter van mening dat in het nieuwe bestuur ook voldoende financiële deskundigheid aanwezig moet zijn om goed van start te kunnen gaan. Daarom blijft de vacaturecommissie naarstig op zoek en laat het fusiemoment nog even op zich wachten.

Bent u of kent u de ideale kandidaat. Aarzel niet, maar neem contact op met mevrouw José te Brake (tel. 0544-481906) of pastor H. Boogers (tel. 06-20078472).

### EN TOEN WAS ER HET AFSCHIED

In de weekenden tussen Pasen en Pinksteren heb ik een laatste keer in elke kerk van ons Noach-parochieverband met u de Eucharistie gevierd als afsluiting van ruim elf jaar pastoraat hier in de Achterhoek. Een hele tijd, met overigens intussen een heel beperkt dienstverband van mijn kant. Dus reden voor een rustig afscheid.

Het waren goede jaren in eerst vier, en later zeven parochies, dankzij de vrijwillige inzet van velen. En steeds met collega's, eerst met Margot Dijkman, en sinds 2004 binnen een veelzijdig pastoraal team dat binnenkort zonder mij doorgaat in de St. Paulus parochie. In het zicht van mijn 65ste levensjaar leek het me een goede fase om mijn periode hier af te sluiten. Binnen Noach heb ik een groeiproces onderling zien ontstaan, en ook over de contouren van St. Paulus mogen meedenken. Het wachten is nu op het decreet van onze bisschop, en vooral ook op de inzet van de collega's die verder gaan en op iedereen die met eigen talenten en tijd van betekenis zoekt te zijn binnen de plaatselijke geloofsgemeenschap. Dat blijft gewoon het hart van de kerk ter plaatse, in welk organisatie-model of met welke naam we het evangelie vandaag zoeken in te vullen. Terugziend op 35 jaar parochiepastoraat kan ik dat wel zeggen.

Na elke laatste Eucharistieviering hebben we bij een kop koffie over en weer dank gezegd en het beste toegewenst. En soms was er nog iets persoonlijks en een geste van dank vanuit het bestuur. Dat alles heeft me goed gedaan en bij het laatste afscheid kort voor Pinksteren gebracht. Ik zeg u in Neede en alle paro-

chiebestuurders en betrokkenen in Noach daarvoor hier graag eens nadrukkelijk en van harte dank. En natuurlijk ook mijn collega's in het pastoraal team, met wie ik terugkijk op enerverende en vaak drukke jaren, met gelukkig doorgaans ook harmonie in ons teamwerk. Van waarde, waar ons samen kerk zijn in meerdere opzichten nogal onder druk staat.

Intussen zal mijn ontslagverzoek wel door de bisschop verleend zijn en geniet ik - na een prachtige en ontspannen uitgaansdag samen met mijn teamgenoten - van enkele weken vakantie. Ik zal dit afsluiten met eind juni een retraite in maristenkring. Daarna wacht me in Loreto weer het vaste werk en ga ik zien wat ik als aankomend emerituspastor nog kan betekenen.

Tot slot wens ik u in Neede goede voortgang in de bouw van een nieuw Achterhuis en heel St. Paulus en het aantredende parochiebestuur met de gebleven pastores en lokale vrijwilligers alvast een frisse start, een zegenrijke toekomst en goede moed, wijsheid, inspiratie en kracht waar nodig. Voor u persoonlijk, en voor u samen als St. Paulusparochie: 'good gaon'!

**Huize Loreto, Lievele, juni 2010**

**Jan ter Braak, oud Noach-pastor.**

---

## ONDERSTEUNING DOOR DE PATERS MARISTEN

Op zondag 16 mei is pastor Jan ter Braak voor de laatste keer in een van onze parochiekerken voorgegaan. Zoals bekend heeft hij op 1 mei zijn pastorale taak beëindigd.

Ook al werkte pastor ter Braak sinds 1 januari 2009 voor 30%, veel van zijn beschikbare tijd besteedde hij aan de zondagsliturgie in onze 7 kerken.

Na zijn vertrek zal het aantal vieringen gelijk blijven en ook is ervoor gekozen om de bestaande tijden te handhaven.

Er ontstonden echter vele open plekken in het rooster. Deze zijn voorgelegd aan de paters Maristen te Lievele (congregatie- en huisgenoten van pastor Jan ter Braak).

Vier paters hebben hier positief op gereageerd. In het komende jaar zult u in een van de vieringen als voorganger kunnen tegenkomen:

- Pater Ton Bun, hij is hoofverantwoordelijk voor de bezinningsactiviteiten in Klooster Loreto en geeft ook tal van cursussen.
- Pater Peter Westerman is de overste van het klooster in Lievele en heeft lang gewerkt in het buitenland, o.a. als pastor voor Aidspatiënten in Berlijn. Verder doceerde hij filosofie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen.
- Pater Ton Verbraeken, hij is de provinciaal overste van de Maristen in Nederland en was tot 2008 pastoor van de St. Jan en H. Michaelparochie in Enschede.
- Pater Bernard Jeunink, wekelijks gaat hij voor in de eucharistie in de Hasinkhof in Beltrum. Zo nu en dan zal hij ook in een van onze kerken de eucharistie vieren, maar dan wel in de voor hem makkelijk toegankelijke kerkgebouwen. Hij was voorheen pastoor van Lichtenvoorde en Vragender.

Zo nu en dan zal ook Pater Jan Hulshof in NOACH voorgaan. Hij was tot vorig jaar de algemeen overste van de Maristen, en eveneens o.m. studiesecretaris van de Nederlandse Kerkprovincie. Vele jaren heeft hij in Rome gewoond en gewerkt.

Als pastoresteam zijn wij enorm blij en dankbaar voor hun bereidwilligheid. Pastor Jan ter Braak zal niet meer voorgaan in NOACH. Hij geeft er de voorkeur aan om assistentie te gaan verlenen in de naburige parochie Sint Ludger, zodat hij ook goed afstand kan nemen van zijn oude taak. Door zijn inzet daar, kunnen de bovengenoemde paters vrijgemaakt worden voor NOACH.

Medio 2011 zullen de Paters Maristen Lievele gaan verlaten! Aan hun inzet voor NOACH en ook voor Sint Ludger zal dan een einde komen.

Eenieder zal begrijpen dat er dan veranderingen zullen komen in het aantal en in de aanvangstijden van de zondagsvieringen in de 7 kerken van NOACH.

***Namens het pastoresteam,***

***Dick Juijn.***

---

## PAROCHIANEN GAAN MEE VOOR IN UITVAARTVIERINGEN

De afgelopen maanden hebben de mensen die zich voorbereiden op het voorgaan in een uitvaartviering stage gelopen bij een pastor: zij zijn wanneer een familie dat goed vond samen met een pastor aanwezig geweest bij het pastorale gesprek na een overlijden. Zij luisterden, maar namen zelf niet actief deel aan het gesprek. Zo konden zij ervaring opdoen hoe zo'n gesprek gevoerd wordt.

De afgelopen maanden hebben de mensen die zich voorbereiden op het voorgaan in een uitvaartviering stage gelopen bij een pastor: zij zijn wanneer een familie dat goed vond samen met een pastor aanwezig geweest bij het pastorale gesprek na een overlijden. Zij luisterden, maar namen zelf niet actief deel aan het gesprek. Zo konden zij ervaring opdoen hoe zo'n gesprek gevoerd wordt.

Vanaf september 2010 begint de *tweede fase* van hun stage en gaan zij ervaring opdoen als voorganger: wanneer de familie van een overledene daarin toestemt, komen de parochiële voorgangers en een pastor samen op bezoek. Nu is het de parochiële voorganger die het gesprek met de familie voert en houdt de pastor zich op de achtergrond. Hij of zij bereidt samen met de familie de liturgie voor (behalve in Beltrum en Eibergen). Samen met de pastor werkt zij of hij de uitvaartviering verder uit en schrijft een overweging. De pastor leest deze van tevoren. De parochiële voorganger en de pastor gaan samen voor in de uitvaartviering, waarbij de eerstgenoemde de overweging houdt.

Op deze manier kunnen de vrijwilligers ervaring opdoen in het voeren van een pastoraal gesprek met familie na een overlijden, met het samenstellen van een uitvaartviering en met het voorgaan in een uitvaartviering.

Zij hebben zich hierop voorbereid in een cursus uitvaartbegeleiding.

Hierna volgt een *derde fase* waarin hun aanstelling door het parochiebestuur St Paulus wordt bekrachtigd en zij in een weekendviering daartoe een zegenwens ontvangen. Vanaf dat moment begeleiden zij zelfstandig families bij een overlijden en gaan zij voor in uitvaartvieringen.

Als pastores zijn wij blij met hun inzet en hun bereidheid ons bij te staan in de belangrijke taak om families te ondersteunen die afscheid moeten nemen van een dierbare overledene.

We hopen in de toekomst nieuwe parochianen te ontmoeten die ook deze belangrijke diensttaak willen leren door toerusting en vorming.

***Namens het pastoresteam,  
pastor Annet Lankheet-Zoet.***

---

## UNIEKE ERFENIS VOOR DE SINT PAULUSPAROCHIE

Iedereen die bij de plaatselijke kerk betrokken is, kent de inzet van pastores en van vrijwilligers. Ongeveer 250.000 vrijwilligers zijn er in onze tijd actief in Nederlandse parochies. De activiteiten van deze mensen zijn uiterst waardevol. Ze zetten zich immers in voor het welzijn van mensen en het functioneren van onze kerkgemeenschap. Vanuit een parochie is er niet alleen aandacht voor kwetsbaren in onze maatschappij, voor zieken, ouderen en hulpbehoevenden, maar ook draagt men er zorg voor dat onze kerken vindplekken kunnen zijn bemoediging en inspiratie. Vindplekken van God. Niet alleen zijn pastores en vrijwilligers hierbij belangrijk, ook het kerkgebouw heeft vaak een onschatbare waarde. Het is niet alleen beeldbepalend in een dorp of wijk, het is ook voor velen een bijzonder plek. Mensen komen er samen om te bidden, vinden er een moment van rust of steken er een kaars op.

Het voortbestaan van kerken en kerkgemeenschappen is niet alleen afhankelijk van de inzet van pastores en vrijwilligers, ook moet een geloofsgemeenschap een gezonde financiële basis hebben. Het onderhoud van een kerkgebouw is kostbaar, ook zijn er financiën noodzakelijk voor de vele pastorale activiteiten.

Gelukkig dragen veel mensen in collectes en in kerkbijdrage acties zo bij aan de toekomst van kerk en kerkgemeenschap. Een gezonde financiële basis is onmisbaar. Mensen die betrokken zijn bij parochies beseffen dat en steunen veelal ook financieel de kerkgemeenschap. Soms op een unieke wijze.

Het is positief verrassend te mogen ervaren dat parochianen soms bij het opmaken van hun testament aandacht hebben voor onze kerkgemeenschap en een legaat of schenking ten bate van de kerk in hun testament opnemen.

Terecht denken veel mensen erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Men wil dat datgene wat men nalaat een goede bestemming krijgt. Gelukkig denken mensen dan soms terecht aan hun eigen parochiekerk. Een kerk die hun lief is, en ook naar de toekomst betekenis zal houden. Weinig mensen weten dat giften en erfenissen voor de kerk belastingvrij zijn. Terwijl men bij erfenissen soms bijna de helft aan successiebelasting (erfbelasting) betaald moet worden, zijn legaten en erfenissen voor onze kerkgemeen-

schap daarvan vrijgesteld. Zelfs de Nederlandse wet stimuleerde zo dat parochies in onze regio een unieke erfenis konden krijgen. Goed voorbeeld doet volgen?

De drie nieuwe parochies in onze regio, de parochie H.H. Twaalf Apostelen (graafschap Zutphen), de St. Paulusparochie (regio Groenlo) en de St. Ludgerparochie (regio Lichtenvoorde) hebben onlangs een erfenis gekregen. Emeritus pastoor Veer, die van 1977 tot 1989 pastoor in Ruurlo was en er nadien als emeritus bleef wonen had in zijn testament aandacht voor pastoraat in de toekomst.

Een prachtig voorbeeld, hoe ook in deze tijd mensen aandacht kunnen hebben voor de kerk van de morgen. In een bijeenkomst met (oud-)deken Hendriksen en de voorzitter van het dekenaal bestuur, mevrouw Van Holstein-Abrahams, heeft de testamentair executeur, mevrouw Gunnewijk-Veer een cheque van meer dan honderdduizend euro aan ieder kerkbestuur overhandigd. Zij sprak ook de wens van oud-pastoor Veer uit om met de gekregen erfenis pastorale initiatieven in geloofsgemeenschappen te ondersteunen. Een unieke erfenis voor de parochies van morgen.

***Thij Willems (lid dekenaal bestuur).***

---

## ROOMS-KATHOLIEK? IETS VOOR JOU?

Jaarlijks treden in Nederland enkele honderden volwassenen en jongeren toe tot de rooms-katholieke kerk. Blijkbaar zijn er steeds mensen die zich op enigerlei wijze aangesproken voelen of geraakt worden door de rijkdom van de kerk: de liturgie, de rituelen, de eeuwenoude en nieuwe gezangen, de ruimte en stilte van een kerkgebouw. Of men wordt getroffen door de diaconale activiteiten in een parochie. Of men wordt geïnspireerd en geboeid door de verbondenheid van de plaatselijke geloofsgemeenschap of door de spirituele traditie van een kloostergemeenschap. Ook andere motieven kunnen een rol spelen om katholiek te worden, b.v. omdat de huwelijkspartner katholiek is en men de kinderen in een dezelfde kerk wil opvoeden.

Geloven is echter niet alleen een kwestie van gevoel of van beleven, maar ook van weten. Daarom bieden de gezamenlijke parochies van Oost-Gelderland een catechese cursus aan voor die mannen en vrouwen die overwegen om de stap te zetten naar de katholieke kerk. Ze kunnen kennis maken met de inhoud en praktijk van het katholieke geloof. Zo wordt er aandacht besteed aan de bijbel, de sacramenten en het kerkelijk jaar, maar ook aan persoonlijke geloofsverdieping. Het levensverhaal van de deelnemers speelt een wezenlijke rol, evenals hun persoonlijke levenservaringen en levensvisies. Op het eind van de cursus kan de kandidaat beslissen of en hoe hij/zij op de ingeslagen weg wenst voort te gaan.

De cursus bestaat uit 11 bijeenkomsten, telkens op dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur, vanaf 14 september 2010 tot eind april 2011. Locatie: parochiecentrum H. Calixtus, Nieuwstad 12 in Groenlo.

Voor informatie en opgave vóór 1 september kunt u zich wenden tot het secretariaat van de H Calixtus-H. Maria Moeder Gods parochie, tel. 0544-461335 (donderdagmorgen), e-mail: [secretariaat@calixtusmaria.nl](mailto:secretariaat@calixtusmaria.nl).

## CURSUS "SCHEPPING EN CHAGALL – LEZEN EN KIJKEN"

**B**innengaan in de ruimte van de verhalen. Ontdekken waartoe de aarde geschapen is. Oude verhalen opnieuw verbeeld.

De joodse leeswijze van de Schrift laat het verhaal spreken en beschouwt het lezen als een ontdekkingsstocht. Verhalen bieden ruimte en verleiden ons tot nadenken over ons leven op aarde. De scheppingsverhalen vertellen niet 'hoe' maar 'waartoe' de aarde is geschapen. Ze laten ons stilstaan bij: God, leven op aarde, mens, chaos en ordening, verschillend zijn en toch één, goed en kwaad, doodslag en barmhartigheid.

Marc Chagall heeft de oude verhalen met innerlijke ruimte en grote verbeelding 'nieuw' geschilderd. Hij laat zien wat hem raakt in het bijbelse verhaal. Zijn doeken helpen ook ons bijbel en leven dichtbij elkaar te brengen.

In vijf avonden verkennen we de beginverhalen van de Bijbel:

- we lezen en bespreken een verhaal uit het boek Genesis
- we kijken naar een schildering van Marc Chagall
- we zoeken naar raakvlakken met ons leven nu.

### *Iedereen is welkom*

De bijeenkomsten staan open voor iedereen die benieuwd is naar verhalen van het begin, en hoe je ze kunt verstaan in je eigen leven, hier en nu. Je hoeft er geen verstand van te hebben!

### *Praktische gegevens*

De bijeenkomsten duren 2½ uur en worden begeleid door een pastor. Per groep kunnen maximaal 12 personen deelnemen. De bijdrage in de kosten bedraagt € 15,- voor de hele serie. U kunt zich aanmelden tot 1 oktober a.s.

In parochieverband Noach (Sint Paulusparochie) wordt de cursus op twee plekken gegeven:

#### Groenlo:

Dinsdagmiddag: 26 okt. – 16 nov. – 7 dec. 2010 – 11 jan. – 8 feb 2011

Tijd: 14.00 – 16.30 uur

Plaats: Parochiecentrum, Nieuwstad 12, Groenlo.

Begeleiding: pastor Marga Peters

Aanmelden bij: [mjbpeters@planet.nl](mailto:mjbpeters@planet.nl) of tel. 06-29405303

#### Eibergen:

Maandagavond: 25 okt. – 15 nov. – 6 dec. 2010 – 10 jan. – 31 jan 2011

Tijd: 19.30 – 22.00 uur.

Plaats: Parochiecentrum H. Matteüs, Grotestraat 88, Eibergen.

Begeleiding: pastor Annet Lankheet.

Aanmelden bij: [annetlankheet@gmail.com](mailto:annetlankheet@gmail.com) of tel. 053-5726083

## WEEKENDWACHT

**D**e Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg is bereikbaar van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur.

De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag – maandag	Pastor	Telefoon
2 – 5 juli	D. Juijn	0545-294432
9 – 12 juli	D. Juijn	0545-294432
16 – 19 juli	M. Peters-van Langen	06-29405303
23 – 26 juli	H. Boogers	06-20078472
31 juli – 2 augustus	D. Juijn	0545-294432
6 – 9 augustus	H. Boogers	06-20078472
13 – 16 augustus	S. Nagelmaeker	06-53553557
20 – 23 augustus	M. Peters-van Langen	06-29405303
28 – 30 augustus	A. Lankheet-Zoet	053-5726083
3 – 6 september	D. Juijn	0545-294432
10 – 13 september	S. Nagelmaeker	06-53553557
17 – 20 september	H. Boogers	06-20078472

Voor dringende pastorale zorg op werkdagen kunt u met een pastor naar keuze contact opnemen. U vindt alle telefoonnummers op de achterzijde van Binding.

## NIEUWS VAN HET KERKBESTUUR

### VOORTGANG NIEUWE PAROCHIECENTRUM

**D**e vorige keer meldden we u dat bouwbedrijf Te Woerd was begonnen met het metselen van de binnenmuren. Er is hard gewerkt door de bouwvakkers en onze vrijwilligers. Alle binnen- en buitenmuren zijn inmiddels gemetseld en het dak kan er bijna op.

Nu de ruwbouw grotendeels klaar is, zodat we aan de onderdelen kunnen beginnen die we volledig in eigen beheer (met vrijwilligers dus) gaan uitvoeren, zoals de vloerverwarming, elektra, sanitair, tegels zetten, schilderen, etc.

Graag willen we onze complimenten uitspreken voor de vakmensen van bouwbedrijf Te Woerd en onze vrijwilligers die hen helpen. De bouw ligt er altijd keurig bij, er wordt georganiseerd gewerkt en (ook heel belangrijk) er is een uitstekende werksfeer. Ook de bouwadviseur van het Aartsbisdom die enkele weken geleden de voortgang kwam bekijken was zeer onder de indruk van wat er sinds eind maart al is gerealiseerd.

In de Paasbinding hebben wij gemeld dat er een bezwaarschrift is ingediend tegen het verlenen van de bouwvergunning door de gemeente Berkelland. Na de hoorzitting bij de Adviescommissie Bezwaarschriften op 1 maart heeft het kerkbestuur weloverwogen besloten de afhandeling van dit bezwaarschrift niet af te

wachten, maar te starten met de bouw. Mede door de gemeenteraadsverkiezingen en de daaruit voortvloeiende aantreden van het nieuwe college heeft de afhandeling van dit bezwaarschrift forse vertraging opgelopen.

Volgens de laatste informatie van de gemeente Berkelland neemt het college van B&W eind juni een besluit over dit bezwaarschrift. Wij zien de uitkomst met vertrouwen tegemoet.

Voor het laatste nieuws hierover verwijzen we u naar de berichten op onze website [www.parochieneede.nl](http://www.parochieneede.nl).

**Namens het kerkbestuur,  
Gerard Bartels, secretaris.**

---

## DIT JAAR GEEN TENTDIENST

**H**elaas moeten we u melden dat er dit jaar aan het begin van de SEN feestweek geen Tentdienst zal worden gehouden, vanwege organisatorische redenen. Wij hopen dat in 2011 dit oecumenische initiatief, dat in 2007 is gestart, weer een vervolg krijgt.

**Het kerkbestuur.**

---

## UIT DE WERKGROEPEN

### ROOSTER MISDIENAARS

Zaterdag 3 juli	19.00 uur	M. ten Elsen en P. Wientjes
Zondag 25 juli	10.00 uur	P. Wientjes en M. Redeker
Zondag 8 augustus	10.00 uur	M. ten Elsen en D. Konniger
Zondag 22 augustus	10.00 uur	E. Screever en M. Redeker
Zaterdag 25 september	19.00 uur	D. Konniger en P. Wientjes
Zondag 3 oktober	10.00 uur	M. Redeker en E. Screever

Mocht je om één of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 (b.g.g. 06-20994297).

**H. Holtkamp.**

---

## OPBRENGST EXTRA COLLECTES

3/4 april	€ 332,80	Parochiële Caritas
17/18 april	€ 39,15	Mensen in Nood

---

## SECRETARIAAT BEPERKT OPEN IN JULI EN AUGUSTUS

**O**ok dit jaar is het parochiesecretariaat in de vakantiemaanden juli en augustus alléén op woensdag en vrijdag geopend.

Vanaf woensdag 1 september gelden weer de normale openingstijden: woensdag en donderdag van 10.30-12.30 uur en vrijdag van 18.30-19.30 uur.

**Het secretariaat.**

## EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2010

**W**e zijn begonnen met het versturen van aanmeldingen, zodat we konden kijken hoeveel kinderen er mee zouden doen. Dit jaar hebben we 21 aanmeldingen gehad.

De eerste ouderavond was een kennismaking met de ouders. Later kwam er een kinderbijeenkomst zodat we met de kinderen kennis konden maken. Tijdens de ouderavond werd er ook een aantal taken verdeeld zoals: kerk versieren, fotograaf regelen enz.

De kinderbijeenkomsten waren dit keer op de woensdagmiddag. De kinderen kregen o.a. knutselopdrachten. Samen met de kinderen hebben we een rondje kerk gedaan. Ook zijn we met de kinderen naar bakkerij Stroet geweest waar iedereen een eigen broodje gemaakt heeft. De kinderen vonden dit alles heel gezellig en leuk, vooral als er snoepjes werden uitgedeeld.

De dag voor de Eerste Communie stond de generale op het programma. De kinderen waren onrustig maar dat heeft met de spanning voor de volgende dag te maken. Zoals verwacht is de generale soepel verlopen.

Eindelijk het is zover 6 juni deden 21 kinderen de Eerste Heilige Communie. Het was mooi weer en de viering was leuk en vlot. Een primeur dit jaar was dat de ouders hun kinderen toezongen tijdens het welkomstlied.

Wij als werkgroep vonden het een fijne groep om mee te werken. Hopelijk krijgen wij komend jaar ook weer voldoende aanmeldingen.

Met dank aan: de kinderen, de ouders, pastoor Hans Boogers, de koster, de kerkuiltjes en iedereen die mede gezorgd heeft dat deze viering leuk verliep. De Kard. Alfrinkschool willen we bij deze bedanken dat we daar terecht konden met de communie voorbereidingen.

**De Communie werkgroep.**

De Communicantjes 2010: Kelly Bok, Wouter Bouwmeester, Ilse Bruggeman, Yfke Gordijn, Tein ter Haar, Vincent Hofman, Henry Janssen, Leon Lammeren, Merel Landkroon, Kevin Lansink, Evie Leuverink, Bryan Nijhof, Michelle Nijhof, Lynn Stokkers, Angelo Stokkink, Floris Tenhagen, Imke Tetteroo, Anouk Thuinte, Sharona van Vugt, Charissa Wissink en Shakira Woeltjes.

---

## VORMSELVIERING 2010

**V**oor het eerst een gezamenlijke vormselviering voor vier parochies; best een beetje spannend, best een beetje ophef toen men dit hoorde, maar gelukkig bleek het best heel leuk te zijn.

De voorbereidingen deed iedere parochie dit jaar nog op hun eigen manier. Drie parochies hebben al wel hetzelfde project, wat dus mooi bij elkaar aansluit.

In Neele konden we voor de voorbereidingen bij de Kardinaal Alfrinkschool terecht. We waren erg blij met deze gastvrijheid omdat we dit jaar niet in het Achterhuis terecht konden.

Eén woensdagmiddag zijn alle vormelingen, ruim 40, voor een kennismaking en knutselmiddag in Rietmolen bij elkaar gekomen. Een hele happening met veel gezelligheid.

De donderdagavond voorafgaande aan de viering kwamen we nog eens bij elkaar voor een kennismaking met vicaris Pauw; weer best een beetje spannend. Vicaris Pauw vertelde op een zodanig leuke manier dat het een gezellig uurtje werd met veel gelach. Het werd lastig om tijdens het oefenen erna de aandacht er nog bij te houden.

De viering zelf op 12 juni verliep geweldig; het was een mooie viering, een ontspannen viering. Een viering met een duidelijke boodschap aan de vormelingen maar op een leuke manier gebracht. Een erg mooi moment was ook dat vicaris Pauw de vormelingen vroeg te gaan staan om hun keuze te bevestigen; een volle kerk zittende mensen waarbij alleen de vormelingen stonden, met hun brandende doopkaars en hun ernstige gezichten. Dat maakte echt indruk.

De mensen die we na de viering gesproken hebben, zoals ouders, familie en de leerkrachten van de verschillende scholen waren heel positief; Vicaris Pauw werd beschreven als een leuke, ludieke en vooral ook humoristische man. De viering vond men prachtig en voelde warm. Het koor zong prachtig en de "preek" vond men waardevol.

Een geweldige ervaring voor de werkgroepen van de verschillende parochies; een fijne samenwerking met een waanzinnig resultaat. Iedereen was erg positief gestemd. We kijken met ons allen uit naar volgend jaar!

Nogmaals dank aan iedereen die heeft meegeholpen er een prachtige viering van te maken, een bijzonder moment voor de ruim 40 vormelingen. Pastor Marga Peters hartelijk bedankt voor de begeleiding van onze werkgroep.

**Namens de werkgroep vormselvoorbereiding Neede Marie-José ten Have en AnneMieke te Spenke.**

## UITGAANSMIDDAG DAMESKOOR

**D**it jaar ging ons Dameskoor voor haar jaarlijkse uitstapje een halve dag op pad. Om 13.00 uur hebben we ons verzameld bij café-restaurant De Olde Mölle.

Na dagen van zonneschijn was het die dag regen, maar we hadden een huifkar besteld, dus we zaten droog. Heel rustig gingen we richting Erve Brooks. Daar was koffie met lekker appelgebak. We hadden daar een wandeltocht willen maken maar door de regen ging dat niet door.

Terug in de huifkar werd het gezellig. Een drankje en een puzzel maakte de stemming compleet. Onze dirigent Johan was ook mee en voelde zich wel thuis tussen al die vrouwen. De koetsier heeft genoten van ons koor.

Tegen vijven waren we terug bij De Olde Mölle waar een heerlijk diner voor ons klaar stond.

**Het bestuur.**



## WIST U DAT...

- Het koor "Diapason" bezig is met het uitbrengen van een CD? Daar gaat u vast meer van horen!
- Het jaarlijkse uitstapje van het Herenkoor op 12 juni jl. ook erg gezellig was? In de volgende "Binding" leest u wat ze hierover kwijt willen...
- Aan het begin van elk schooljaar aan kinderen op de R.K.-basisscholen wordt gevraagd of ze willen komen zingen in ons jeugdkoor "De Kerkuiltjes"? Dat komt omdat koorleden die doorstromen naar het voortgezet onderwijs stoppen. Elk jaar zijn er weer nieuwe leden nodig. Dus: vind je zingen leuk, maar ben je nog iets te jong (of te bescheiden) voor "Idols", "X-factor" of het (Junior) Songfestival, kom dan na de zomervakantie gezellig zingen bij ons jeugdkoor!
- Onze liturgieboekjes voor uitvaartdiensten na vele jaren versleten waren? In samenspraak met het pastoresteam en het Dameskoor zijn waar nodig de gebeden en liederen vernieuwd. Inmiddels zijn de nieuwe boekjes klaar voor gebruik.

## GELEZEN

### VREDESWENS

**I**n de eucharistieviering wenst de voorganger de aanwezigen de 'Vrede des Heren' en nodigt de kerkgangers uit, zoals het missaal aanraadt: 'Wenst elkaar de vrede.' Zeker als de burens min of meer vreemden voor elkaar zijn, geven ze vaak onwennig en lacherig elkaar de hand. Het is alsof de plechtigheid of ernst van de eucharistieviering plotseling wordt doorbroken en dat werkt tegelijk hilarisch en bevreemdend.

In het maatschappelijk leven is bij kennismaking of afscheid een handdruk heel gewoon, maar in een liturgische situatie is de sfeer heel anders. Deze vredeswens is een voelbaar en symbolisch gebaar dat eenheid en onderlinge verbondenheid uitdrukt. Dit komt al in de oude kerk voor, maar toen was het teken van vrede geen handdruk maar een kus. Het tijdstip van de vredeskus is verschillend geweest, maar paus Innocentius I (401-417) wilde hem na het 'Onze Vader' en vóór de communie plaatsens. Ook Augustinus koos voor dit tijdstip en zegt: 'Wanneer de vrede wordt gewenst, kussen de gelovigen elkaar met een heilige kus (preek, 227)'. Deze plaats heeft in het vervolg de voorkeur gekregen. In de late middeleeuwen kusten de kerkgangers elkaar niet meer. Ze gebruikten een zogenaamd paxtafeltje. Dit was een klein bordje, versierd met christelijke symbolen en voorzien van een handvat. Het werd bij de vredeswens eerst door de voorganger gekust die het dan aan de kerkgangers doorgaf om gekust te worden. Of die bordjes in alle kerken gebruikt werden is de vraag, want er zijn maar weinig exemplaren in musea bewaard gebleven.





Na de 17e eeuw raakten ze in onbruik zoals ook de vredeswens van gelovigen. Pas met de uitgave van het nieuw Romeins missaal, door Rome in 1970 voorgescreven, vinden we opnieuw een vredesgebaar. Het missaal zegt: 'Wat het vredesgebaar zelf betreft, moeten de bisschoppenconferenties de vorm vaststellen, naar de aard en gewoonte der volken.' In Nederland is het de handdruk geworden. Dit is een teken van saamhorigheid en vanouds een voorbereiding op de heilige communie, waarin onze verbondenheid met Jezus Christus en met elkaar tot uitdrukking wordt gebracht.

**Toon Brekelmans, kerkhistoricus**

(bron: *Parochiebladenservice juni 2010*)

---

## GOD IN FRANKRIJK

Hoe een bisschop drie ruziënde parochies bewoog tot samenwerken.

Een vakantieverhaal van ds. Pieter Oussoren.

U mag ons licht gestoord vinden, maar als Theo en ik op vakantie gaan in Zuid-Frankrijk hebben we maar twee zorgen: 1. waar gaan we eten? en 2. waar gaan we naar de kerk? Want behalve goed eten hebben ze in Frankrijk ook zeer voedzame kerkdiensten - niet altijd en overal, maar heel vaak wel, als je de plekjes een beetje weet te vinden.

In Collioure kon Jean Pérarneau, type bejaarde visser, in zijn zesminutenpreekjes de tijd stil laten staan: ik dacht altijd dat ze twintig minuten duurden. Maar toen hij op zijn 86e wegens overlijden toch echt moest stoppen, bleek voelbaar hoe groot het priestertekort was geworden in de Franse kerk: elke zomer een andere Poolse, Vietnamese of Congolese gastpriester, en 's winters??

Drie stadjes in de Pyreneeën hebben het ánders kunnen oplossen. Ik noem ze maar even dorp A, B en C. Tot twintig jaar geleden hadden ze voor hun bloeiende parochies alle drie een fulltime pastoor. Dat was maar goed ook, want de dorpen en hun parochies 'lagen' elkaar niet zo. Men kan dat 'onchristelijk' vinden, maar in mijn vrome geboortestreek is dat niet anders; mensen uit Breukelen vinden die van Kockengen schijnheilige schapenkoppen, zij van Kockengen vinden hun medegelovigen uit Wilnis lichtzinnige bekkensnijders en zo gaat het maar door totdat je weer in Breukelen bent.

In de Pyreneeën konden de dorpen A, B en C van de bisschop een 'jonge' priester krijgen, slechts 73 jaar oud, een verse emeritus uit Parijs, als ze samen één parochie zouden vormen, zodat de nieuwe pastoor met één kerkbestuur te maken zou krijgen en hij op zondagmorgen niet op drie plekken tegelijk hoefde te zijn.

Alsof de hel losbrak! 'Sinds het jaar 1000 zijn wij al zelfstandig, zouden we nu...?' 'Mij krijgen ze niet in C, het is al erg genoeg dat we daar begraven worden!'

De bisschop deed iets opmerkelijks.

Dat er ook mensen vóór waren, geloofde hij wel. Maar hij nodigde de felste tegenstanders uit de drie parochies uit om een zondagmiddag bij hem in Perpig-

nan door te brengen. Hij zorgde voor lekker eten en schonk overvloedig van de beste wijn uit zijn kelder. Toen iedereen bijna lam was (ik ben ertegen dat een bisschop dat laat gebeuren, maar ik vind het toch wel mooi dat hij het zo deed), splitste hij hen het volgende plan in de maag. 1. Jullie vormen van nu af het bestuur van een verenigde parochie. 2. De missen in B, in het dal, zijn voortaan altijd op zaterdagavond en zijn zaterdagavondviering voor de hele parochie. 3. De kerken van A en C, allebei op een heuveltop, worden op zondagmorgen in combinatie gebruikt, voor de hele parochie: de koudste kerk, die van A, in de zomertijd en de kleinste en de warmste, die van C, in de wintertijd. Alleen Kerst en Pasen ook in A. 4. Het parochiale zangkoor rouleert over de drie dorpen. 5. Als jullie ruzie krijgen, moet je weer een middag hier eten en drinken!

Er is van alles af te dingen op het hebben van bisschoppen en het doordrukken van oplossingen, maar het lééft in de verenigde parochie van A, B en C, en de koren en muziekgroepen groeien en bloeien er. En het is net of de mensen ook wat 'geloviger' zijn geworden, en daarmee hun pastoors inspireren tot 'bijbels preken'. We blijven rondkijken.

**Pieter Oussoren**

(bron: [Red@ctieService](mailto:Red@ctieService) juli 2010)

## EROP UIT

### LORETO-ZOMERWEEK

De Maristengemeenschap in Lieveelde stelt je graag in de gelegenheid mee te doen aan de Loreto-Zomerweek.

Onder enthousiaste begeleiding zul je verrast zijn over je eigen schilderkunst en getekende mandala's. Wanneer je daar zin in hebt, kun je ook fietsen en wandelen. Momenten van meditatie, gebed en de tafel van de kloostergemeenschap reiken het kader aan voor de sfeer van deze week.

Data: Aankomst: maandag 9 augustus om 16.00 uur. Vertrek: zaterdag 14 augustus om 10.00 uur. Begeleiding: Antoinette Menting, Elke Groot Zevert en pater Ton Bun. Kosten: € 295,-. Opgave: Uiterlijk 20 juli.

Info: [www.loreto.nl](http://www.loreto.nl) of tel. 0544-393380 (graag op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30-12.00 uur).

---

## CELEBRATE IS ... DÉ KANS OM TE ONTMOETEN

Vakantie is de tijd van weinig hoeven, van ontmoeten. Zoals de Bijbel zegt: "Er is een tijd voor alles." Zo is het ook op Celebrate: stort je volledig op het programma en verdiep je relatie met God. Vier je vakantie op de camping of in de bungalows, ontmoet daar mensen die je al kende of ga nieuwe ontmoetingen aan. Dit jaar van 23 t/m 30 juli in Stadskanaal. Celebrate is ... 'gewoon' een week op vakantie, met als extra een festivalterrein op het vakantiepark dat bruist van een uniek programma om God beter te leren kennen.

Spreker dit jaar is o.a. Anselm Grün. Anselm Grün is één van de meest gelezen christelijke auteurs van deze tijd. Hij is een Duitse Benedictijnerpater en schrij-

ver van ruim 300 spirituele boeken; daarnaast is hij geestelijk verzorger en cursusleider voor meditatie- en contemplatieve trainingen.

Er zijn aparte programma's voor kinderen, voor tieners (het 4U!-festival) en voor jongeren en voor de allerkleinsten is er een crèche. Je kunt ook een dag meemaken van het programma. Info: [www.celebratefestival.nl](http://www.celebratefestival.nl)

## VVV: VAKANTIE-VESPER-VIERINGEN IN WITTEM

In de zomermaanden juli en augustus zijn er in het klooster in het Limburgse Wittem wekelijks op dinsdagavond zgn. 'VVV-avonden', Vakantie-Vesper-Vieringen. De avonden beginnen met een korte viering in de Gerarduskapel en aansluitend is er een rondleiding door het klooster, kerken en kapellen, kloosterbibliotheek, grafkelder en tuin. Er zijn aan deze avonden geen kosten verbonden en u hoeft zich niet op te geven. De avonden beginnen om 19.00 uur in de Gerarduskapel. Info: [www.kloosterwittem.nl](http://www.kloosterwittem.nl).

Tot en met december 2010; iedere zondag is er een gratis familierondleiding. Start 14.00 uur. Gratis voor bezoekers van het museum.

## VAN DE REDACTIE

<u>Editie</u>	<u>Redactievergadering</u>	<u>Verspreidingsperiode</u>
Septemberbinding	25 augustus	6 – 10 september
Allerheiligenbinding	13 oktober	25 – 29 oktober
Kerstbinding	1 december	13 – 17 december
Vastenbinding 2011	2 februari 2011	14 – 18 februari 2011



De redactie van Binding  
wenst alle lezers  
een prettige vakantie!

en alle voetbal-  
liefhebbers een  
spannend slot  
van het WK 2010



### Parochiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545-291236

Openingstijden: woensdag 9.30 - 11.30 uur  
donderdag 9.30 - 11.30 uur (niet in juli en augustus)  
vrijdag 18.30 - 19.30 uur

### Bankrekeningen (Rabobank):

Algemeen (ook voor nieuwe parochiecentrum): 13.56.00.065

Actie Kerkbalans: 13.56.03.005

### Pastoresteam parochieverband NOACH:

H. Boogers (priester)	Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo h.boogers@planet.nl	Tel. 06-200 784 72
D. Juijn (pastoraal werker)	Borculoseweg 45a 7161 GR Neede dickjuijn@planet.nl	Tel. 0545-294432
A. Lankheet-Zoet (pastoraal werkster)	Hondelink 93 7482 KP Haaksbergen annetlankheet@gmail.com	Tel. 053-5726083
S. Nagelmaeker (pastoraal werker)	Grotestraat 88a 7151 BE Eibergen S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl	Tel. 06-535 535 57
M. Peters-van Langen (pastoraal werkster)	Beukenlaan 10 7223 KL Baak mjbpeters@planet.nl	Tel. 06-29405303

Voor dringende pastorale zorg tussen vrijdagavond 18.00 uur en maandagochtend 9.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (telefoonnummers: zie "Nieuws uit parochieverband NOACH").

### Aanleveren artikelen voor Binding:

Via de brievenbus (Borculoseweg 45) of per e-mail: [binding@parochieneede.nl](mailto:binding@parochieneede.nl)

De parochie op internet: Surf naar: [www.parochieneede.nl](http://www.parochieneede.nl)

*Voor slechtzienden is ook een  
Groot-Letter Binding beschikbaar.*

FAMILIE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_