

BINDING

H. CAECILIA – NEEDE

45° Jaargang, no. 3.

mei / juni / juli 2007

PINKSTEREN

Lezingen: Handelingen 2, 1-11; Johannes 20, 19-23

7 x 7 dagen na Pasen vieren we Pinksteren, het feest van de Heilige Geest, van in vuur en vlam worden gezet, van de wind die waait en alles in beweging zet.

Twee prachtige verhalen die zich geschikt zouden zijn om te verbeelden in een videoclip of stripverhaal lezen we vandaag.

We zien de leerlingen van Jezus bijeenzitten, afgesloten van de wereld, nog in verwarring door de dood van Jezus, bang, onzeker en niet wetend wat zij aanmoeten met de opdracht van Jezus om zijn werk voort te zetten en de mensen te vertellen van God.

Voor de evangelist Johannes vallen Pasen en Pinksteren op één dag. Het is de eerste dag van de week, de dag van de verrijzenis als Jezus door de gesloten deur verschijnt aan de leerlingen, als het ware door hun verstarring en verwarring heenbreekt. "Ik wens jullie vrede" zegt Hij twee keer en zendt hen uit. Dan blaast hij over hen heen en geeft hen de Heilige Geest. In deze leerlingen zal het gezonden zijn van Jezus verder gaan.

Lucas, die ook het boek Handelingen schreef, laat het gebeuren op Pinksteren. De tijd is rijp voor een bijzonder gebeuren. De windvlaag die het hele huis vult en de vlammen die op elk van de leerlingen neerdalen zijn ontzagwekkende natuurverschijnselen. In het Eerste Testament

Meer mensen op het koor
als in de kerk!!!!??? 2
Overzicht vieringen 5
Familieberichten 7

Evaluatie Vastentocht 8
Weekendwacht 8

Zusters terug in Neede.... 9
Geschenk parochie aan
de Zusters 10

Gezocht: dirigent voor
koor "Diapason" 10

Binding b.g.v. afscheid
Zusters bijgedrukt 11

Oecumenische tentdienst
in augustus 11

Monument voor ongedoopt
gestorven kinderen 11

Welkomsbrieven 13

Financieel overzicht 13

Rooster misdienaars 15

Extra collectes 15

Opbrengst Vastenactie .. 15

Telling kerkgangsters 16

Kledinginzameling 16

Viering Eerste Heilige

Communie 15 april 16

Secretariaat in vakantie

beperkt geopend 17

De Heilige Olieën 17

Help de Bouworde 19

zijn wind en vuur beelden die wijzen op het verschijnen van God, op een openbaring. Wind, adem en blazen zijn in de scheppingsverhalen woorden voor Gods bezig zijn met de chaos en met de mens die Hij boetseerde en adem inblies.

De Godservaring waarin alle leerlingen delen is het vol worden van de Heilige Geest. Wind en vuur zetten de leerlingen in beweging en maakt hun tongen los. Zij kunnen spreken in vreemde talen. Dat blijkt als zij joden in Jeruzalem toespreken die afkomstig zijn van alle volken op aarde. Elk van hen wordt toesproken in de eigen taal. Het is Babel omgekeerd: toen strafte God de mensen die zich afkeerden van Hem en vertrouwden op hun eigen kunnen door hen verschillende talen te laten spreken. Nu kunnen door Gods ingrijpen alle mensen in Jeruzalem de leerlingen verstaan die vertellen over God en Jezus.

Dat is geen kwestie van simultaanvertalen zoals gebeurt in het Europese Parlement, maar het godsgeschenk van de Heilige Geest brengt een verstaan van hart tot hart tot stand. Het maakt diepe indruk op de mensen: verbazing, herkenning, ontroering. Het schept eenheid en verbondenheid tussen de mensen. Verderop in het hoofdstuk staat te lezen, dat velen het woord van Jezus aanvaardden en zich laten dopen.

Enthousiasme, beweging, vertrouwen en verbondenheid springen naar voren als het om de Heilige Geest gaat. De Geest breekt door dichte deuren heen en maakt ons open voor ontmoeting met het nieuwe, onbekende, verrassende. Zij houdt ons open, laat ons zoeken, zet ons op het spoor.

De Geest doet wantrouwen en angst verkeren in vertrouwen en moed om nooit op te geven. In ieders leven waait de wind, openbaart God zich en zet ons in beweging? Wat zouden we zijn zonder geloof in morgen, zonder vertrouwen, zonder idealen en dromen? De Geest doet wonderen in ons leven, schenkt liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen. Dat zijn de gaven van de Geest. Geef haar een kans, laat haar waaien waarheen zij wil. Moge de Geest over ons komen en ons in vuur en vlam zetten.

Annet Lankheet-Zoet,

pastoraal werkster parochieverband Noach

ER ZITEN MEER MENSEN OP HET KOOR ALS IN DE KERK!!!!????

Vlak voor Pasen is de nieuwste editie van "God in Nederland" uitgekomen. Het boek geeft een beeld van de godsdienstigheid en de kerkelijkheid in Nederland. Een heel interessant boek dus als je nog lid bent van een kerk. Het voelt een beetje dramatisch als je van de kerk houdt. Al lezende in het boek viel het me op dat het zo weinig over de kern van de kerkzaak gaat.

Maar goed, dat het achteruit gaat met de kerkelijkheid, dat ervaren we ook binnen onze parochies van NOACH. Elders in "Binding" leest u de cijfers van de kerktellingen zoals die gehouden zijn in maart en met de Paasdagen. Cijfers die er heel anders uitzien dan 30 jaar geleden, maar zag de maatschappij er toen ook niet heel anders uit?

De afgelopen weken heb ik twee mensen mogen uitvaren in Arnhem. En als vanzelf vragen ze dan: hoe gaat het daar in de Achterhoek? Nog geen spijt (grap-je)? Dan kan ik zeggen: na twee jaar begin ik er een beetje tussen te komen. Dat is waar, want je komt bij behoorlijk wat mensen over de vloer. Maar aan de andere kant, waar kom ik nu 'tussen'? Het is voor een groot deel toch een zeer 'zelfredzaam' soort kerkvolk in Neede. We heten de parochiegemeenschap met elkaar. En er is bij velen best veel interesse voor het verschijnsel kerk waar ze dan (nog) bij horen. Maar de gemeenschap bestaat vaak uit een paar vrienden, die je uit vroeger tijden hebt overgehouden, toen je nog actief was. "Niemand leeft voor zichzelf" zingen we in de liturgie. Ik ben nog geen egoïsten tegengekomen die alleen voor zichzelf leven (ik vind het opvallend hoeveel aardige mensen er lid zijn van de kerk hier!), maar een levende gemeenschap waarin je naast je oude vrienden ook steeds weer nieuwe kennissen opdoet, is het nu ook weer niet. Al met al een indruk van een parochie die helemaal bij de tijd is, maar waarvan je je ook kunt afvragen: is het nu aantrekkelijk voor mensen om daar bij te horen???

Een voorbeeld: een uitspraak die ik in Neede regelmatig hoor: "er zitten (bijna) meer mensen op het priesterkoor dan in de kerk". Los van het feit dat het absoluut niet waar is (in die ruim twee jaar is het mij nog nooit gebeurd dat er voor me minder mensen zaten dan achter me), geef je, als vertolker van die uitspraak, aan dat je geen hoge pet op hebt van onze parochie en dat men van jou dus ook geen enthousiasme (meer) hoeft te verwachten. Laat staan dat je uitnodigend bent naar anderen om bij deze parochie te willen horen! Dat is toch jammer. Het past wel een beetje bij de teneur van "God in Nederland". Je praat over cijfers, maar niet over de kern van de kerkzaak.

Als het gaat over de toekomst van onze parochie, dan praat ik daar wel over met mensen als ik op huisbezoek ben. Gelukkig heeft niet iedereen zijn of haar enthousiasme verloren. Sterker nog: ik ben onder de indruk van de ideeën die mensen hebben voor de toekomst van onze parochie.

Ik heb er een stel genoteerd:

- de kerk moet inspelen op diversiteit. Er is behoefte aan gesprekskringen, er is behoefte aan bezinning. Waarom de gebedsdiensten zoals bij de zusters gehouden niet doorzetten in de kerk? Je doet er een groep(je) mensen een groot plezier mee.

- de taal van de kerk is voor jongelui vaak niet te volgen. Zij leven in een wereld die totaal anders is dan de wereld van de kerkmensen. Iemand zei me: zoals je met Kerstmis en Pasen preekt, zo moet je iedere zondag preken. Dat trekt jonge mensen, want zij zijn op zoek. En wat hebben wij hen eigenlijk te bieden? Ze moeten zelf onder woorden brengen wat ze willen of verwachten van de kerk. Muziek is belangrijk om gevoelens te uiten. Er zouden meer eigentijdse diensten gehouden kunnen worden met bijv. een combo of muziekgroep. In dit verband wijs ik u en jullie alvast op de tentdienst in augustus.

- kinderen zijn gevoelig voor rituelen en symbolen. Daarop zouden we veel meer moeten inspelen, kijk bijv. naar het succes van de scholenviering op Witte Donderdag. Een vrolijker en opener kerk zal hen aanspreken. De liederen die ze op

de basisschool leren zouden ook in de kerk gezongen moeten worden. De invloed van de school bij het overbrengen van waarden en normen is zeer belangrijk. Gepleit werd voor een goed contact tussen school en kerk. Een gedachte die onlangs, toen ik daar was, op de Ariënschool werd onderschreven.

In het nieuwe seizoen zou ik graag met mensen (katholiek, protestant of andersdenkend) eens na gaan denken over de vraag: is er in 2015 nog een stukje religie in Neede?

Als je het boekje "God in Nederland" mag geloven, zal dat nog maar heel nietig zijn.

En toch liggen er uitdagingen genoeg!

Nu hebben we nog de kans om ze aan te grijpen.

Daarom hou ik me aanbevolen voor uw goede ideeën voor de toekomst van onze parochie.

Laat ze maar horen, nodig me maar uit voor een bezoek.

Pastor Dick Juijn



Kerken te koop

OVERZICHT VIERINGEN

Do. 17 mei **Hemelvaart**
10.00 uur In de R.K. Kerk te Rietmolen:
Eucharistieviering. Voorganger is pastor J. ter Braak.

WEEKEND VAN 19 EN 20 MEI: 7^e Zondag van Pasen

Za. 19 mei 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor. Voorganger is pastor D. Juijn.

Zo. 20 mei
Geen viering in onze kerk.
19.00 uur In zorgcentrum 't Meijersveld:
Gebedsdienst met zang van Sursum Corda. Voorganger
is ds. C.W. Lodewijk.

Do. 24 mei 14.00 uur Seniorensoos in de ontmoetingsruimte van het apparte-
mentencomplex "De Witte".

In onze buurparochies:

Za. 19 mei Rietmolen 19.30 uur: Eucharistieviering, Th. Escher
Zo. 20 mei Eibergen 10.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers
11.30 uur: Doopviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 26 EN 27 MEI: Hoogfeest van Pinksteren

Za. 26 mei 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Heren-
koor. Voorganger is pastor J. ter Braak.

Er is een 2e collecte voor de Nederlandse Missionaris.

Zo. 27 mei
Geen viering in onze kerk.

In onze buurparochies:

Zo. 27 mei Eibergen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, A. Lankheet-Zoet
Rietmolen 10.00 uur: Woord- en Communieviering, D. Juijn

WEEKEND VAN 2 EN 3 JUNI: Feest van de H. Drieëenheid

Za. 2 juni
Geen viering in onze kerk.

Zo. 3 juni 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-
koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.

11.30 uur Doopviering met zang van jeugdkoor "De Kerkuiltjes".
Voorganger is pastor Th. Escher.

19.00 uur In zorgcentrum 't Meijersveld:
Gebedsdienst met zang van Looft den Heer. Voorganger
is ds. J.P. Prenger.

Wo. 6 juni 09.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastor H. Boogers.
Na de viering is er koffie drinken in het Achterhuis met
de pastor.

Do. 7 juni
In de loop van de dag wordt de H. Communie thuis
uitgereikt aan zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

Za. 2 juni Eibergen 19.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers
Rietmolen 19.30 uur: Eucharistieviering met H. Vormsel, deken Hen-
driksen en J. ter Braak

Di. 5 juni Eibergen 09.00 uur: Woord- en communieviering, A. Lankheet-Zoet

Do. 7 juni Rietmolen 09.00 uur: Woord- en communieviering, S. Nagelmaeker

WEEKEND VAN 9 EN 10 JUNI: Sacramentsdag

Za. 9 juni 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-
ganger is pastor H. Boogers.

Zo. 10 juni
Geen viering in onze kerk.

Di. 12 juni ca.11.00 uur
Zusters van Julie Postel even terug in Neede. Tijdens
hun pelgrimage door Nederland bezoeken zij onze kerk
vanwege het beeld van hun Stichteres.

In onze buurparochies:

Za. 9 juni Eibergen 19.00 uur: Woord- en communieviering, S. Nagelmaeker

Zo. 10 juni Eibergen 10.00 uur: Kinderwoorddienst met activiteit, Werkgroep
Rietmolen 10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Escher en S. Nagelmaeker

WEEKEND VAN 16 EN 17 JUNI: 11^e Zondag door het jaar

Za. 16 juni
Geen viering in onze kerk.

Zo. 17 juni 10.00 uur In onze kerk:
Oecumenische dienst. Voorgangers zijn ds. W. Alserda en
pastor D. Juijn.

19.00 uur In zorgcentrum 't Meijersveld:
Gebedsdienst met zang van het R.K. Herenkoor. Voor-
ganger is dhr. L. van der Meer.

Do. 21 juni 14.00 uur Seniorensoos in de ontmoetingsruimte van het apparte-
mentencomplex "De Witte".

In onze buurparochies:

Za. 16 juni Rietmolen 19.30 uur: Woord- en Communieviering, A. Lankheet-Zoet

Zo. 17 juni Eibergen 10.00 uur: Oecumenische dienst in openluchttheater De Maat,
S. Nagelmaeker

WEEKEND VAN 23 EN 24 JUNI: Geboorte Johannes de Doper

Za. 23 juni 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor "Diapason".
Voorganger is pastor H. Boogers.

Zo. 24 juni
Geen viering in onze kerk.

Wo. 27 juni
Redactievergadering voor de Vakantiebinding.
Kopij graag vóór deze datum inleveren.

In onze buurparochies:

Za. 23 juni Eibergen 19.00 uur: Eucharistieviering, B. Jeunink

Zo. 24 juni Rietmolen 10.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers
11.30 uur: Doopviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 30 JUNI EN 1 JULI: 13^e Zondag door het jaar

- Za. 30 juni Geen viering in onze kerk.
- Zo. 1 juli 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor. Voorganger is pastor S. Nagelmaeker.
Er is een 2e collecte voor de St. Pieterspenning.
- 19.00 uur In zorgcentrum 't Meijersveld:
Gebedsdienst met zang van Sursum Corda. Voorganger
is ds. W. Alserda.
- Wo. 4 juli 09.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor D.
Juijn. Na de viering is er koffie drinken in het Achter-
huis met de pastor.
- Do. 5 juli In de loop van de dag wordt de H. Communie thuis
uitgereikt aan zieken en bejaarden.

In onze buurparochies:

- Za. 30 juni Eibergen 19.00 uur: Woord- en Communieviering, D. Juijn
Rietmolen 19.30 uur: Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker
- Di. 3 juli Eibergen 09.00 uur: Eucharistieviering, J. ter Braak
- Do. 5 juli Rietmolen 09.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 7 EN 8 JULI: 14^e Zondag door het jaar

- Za. 7 juli 11.00 uur Huwelijksinzegening van Frank Orriëns en Kirsten
Timmermans met zang van het koor "Diapason". Voor-
gangers zijn pastor H. Boogers en pastor D. Juijn.
- Zo. 8 juli 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Dameskoor. Voor-
ganger is pastor J. ter Braak.

In onze buurparochies:

- Za. 7 juli Rietmolen 19.30 uur: Schoolviering, J. ter Braak
- Zo. 8 juli Eibergen 10.00 uur: Eucharistieviering, H. Boogers
11.30 uur: Doopviering, H. Boogers

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN:

- Zo. 15 juli 10.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor, verzorgd door de Werkgroep Vieringen.
- Za. 21 juli 19.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-
ganger is pastor Th. Escher.

FAMILIEBERICHTEN

Overleden:

- 17-03 Mevr. I.M. Hoekstra-Tanahatoe, verpl.huis 't Wiedenbroek
v/h Hoge Blik 19, 93 jaar
- 02-04 Dhr. W.G.J.J. Haverkamp, Blikweg 15, 62 jaar
- 26-04 Dhr. A.H. ter Braak, verpl.huis De Molenberg v/h Pagertweg 2, 80 jaar

Verhuisd binnen de parochie:

Fam. A.J.B. Kox , Bedrijvenweg 4 naar Es 42-03

7 – mei / juni / juli 2007

NIEUWS UIT HET PAROCHIEVERBAND

EVALUATIE VASTENTOCHT 25 MAART 2007

In ons parochieverband NOACH werd twee zondagen vóór Pasen, op zondag 25 maart, een VASTENTOCHT georganiseerd. De parochies Eibergen, Rekken en Neede waren druk met het regelen van alles wat er voor zoiets komt kijken.

Er deden 165 mensen mee aan het fietsen. De mooie route was wel iets aan de lange kant. Dat gaan we volgend jaar wat inkorten dus. Er werd ook gewandeld, en wel de beproefde route tussen Eibergen en Rekken. Ieder heeft de buikjes wel rond kunnen eten, want op de rustpunten kon je iets te eten halen, in Rekken zelfs een heerlijke omelet.

De opbrengst van de tocht was 900 euro. Niet slecht vonden we. Deze opbrengst wordt overgemaakt naar de Vastenactie.

Volgend jaar wordt ook Beltrum in de organisatie betrokken en ook denken we aan Rietmolen. We gaan dan een route plannen met meer ontmoetingsmomenten voor het 'wij-NOACH-' gevoel. Ook zullen we dan een kindvriendelijke route maken, want dit jaar waren er wel minder kinderen die meededen.

We zullen al uw opmerkingen ter harte nemen en dan hopen we maar op weer zo'n mooie dag in de lente. Al met al waren we redelijk tevreden over dit jaar.

Namens de organisatie,

Simon Nagelmaeker,

pastoraal werker diaconie, NOACH

WEEKENDWACHT

Voor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 uur en maandag 12.00 uur kunt u bellen met de Weekendwacht. De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Zondag-maandag	Pastor	Telefoon
20 – 21 mei	J. ter Braak	06-20846234
27 – 28 mei	H. Boogers	06-20078472
3 – 4 juni	S. Nagelmaeker	06-53553557
10 – 11 juni	H. Boogers	06-20078472
17 – 18 juni	D. Juijn	0545-294432
24 – 25 juni	H. Boogers	06-20078472
1 – 2 juli	D. Juijn	0545-294432
8 – 9 juli	H. Boogers	06-20078472
15 – 16 juli	S. Nagelmaeker	06-53553557
22 – 23 juli	J. ter Braak	06-20846234

8 – mei / juni / juli 2007

ZUSTERS VAN JULIE POSTEL TERUG NAAR NEEDE

Op dinsdag 12 juni a.s. komen de zusters van Julie Postel terug naar Neede. Dit verheugende bericht uit Boxmeer kreeg het Kerkbestuur onlangs onder ogen via een e-mail afkomstig van een van de Bestuursadviseurs van de Congregatie. Bij verder lezen bleek het helaas te gaan om een kortstondig bezoek.

In het kader van het 200-jarig bestaan van de Congregatie van de Zusters van Julie Postel houden de zusters een Nationale Pelgrimage en één van de onderdelen van die pelgrimage is het bezichtigen van de bronzen replica van de stichteres Julie Postel in Neede.

Dit beeld - dat voor in onze parochie kerk tegen de linker zijmuur een plaatsje heeft gekregen - heeft de parochie van de Congregatie cadeau gekregen bij het definitieve afscheid van de Needse gemeenschap op 4 februari.

“We denken inderdaad op dinsdag 12 juni a.s. rond de klok van 11.00 uur in Neede te zijn.” schrijft de bestuursadviseur en hij vervolgt: “De bus vertrekt om 08.30 uur vanuit Boxmeer met op de heenreis een ‘extra’ koffiestop. We komen met ca. 28 personen, maar in Neede sluiten nog een tweetal Zusters bij het gezelschap aan. Het zou fantastisch zijn als de Zusters en overige gasten in het parochiecentrum met een kopje koffie en wat lekkers ontvangen kunnen worden. Uiteraard op onze kosten !!”

Na de koffie in het Achterhuis gaat het gezelschap naar de kerk om de replica te bezichtigen. Het Provinciaal Bestuur van de Congregatie zal daarbij een plaque aan het kerkbestuur aanbieden, zodat iedereen voortaan kan zien en lezen wat de betekenis is van het bronzen beeld.

Nadat de Zusters en hun gasten de lunch gebruikt hebben in 't Haantje, vertrekken zij rond 13.00 uur weer uit Neede richting Nijmegen, waar om 15.00 uur een afsluitende gebedsdienst gehouden zal worden.

Bestuursadviseur Paul Kok eindigt zijn e-mailbericht met: “En niet vergeten !! Woensdag 6 juni a.s. houdt de Generaal Overste uit Frankrijk samen met het Provinciaal Bestuur Nederland een officiële open receptie bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Congregatie. De uitnodiging hiervoor aan een delegatie vanuit Neede zit in de pen. Wellicht kunnen jullie vast overleggen in welke samenstelling jullie hiervoor naar Boxmeer willen afreizen. De voorlopige receptietijd is vastgesteld: 15.00 – 17.00 uur.”

Leo van der Meer.

Wie op 12 juni de zusters nog eens wil ontmoeten, is welkom in het Achterhuis of in de kerk.

Wie belangstelling heeft om de receptie op 6 juni in Boxmeer mee te maken als lid van de delegatie uit Neede, kan dat opgeven bij het parochiesecretariaat.

PAROCHIE HEEFT OOK EEN GESCHENK VOOR DE ZUSTERS VAN JULIE POSTEL

Het kerkbestuur heeft op 4 februari bij het afscheid van de Zusters van Julie Postel haar dank uitgesproken voor het prachtige werk dat de Zusters 56 jaar lang in Neede hebben verricht. Zij moest het toen helaas bij mooie woorden laten. Op dat moment kon het geplande cadeau – een beeld voor een nog in te richten beeldentuin bij het Moederhuis in Boxmeer - nog niet worden aangeboden, omdat hiervoor nog een passend ontwerp gemaakt moest worden.

Het kerkbestuur is in contact gekomen met mevrouw Rees Hopmans uit Groenlo. Zij maakt in haar vrije tijd prachtige sculpturen en heeft zich bereid verklaard om een bronzen beeld te ontwerpen, dat door de Beltrumse Stef Smit, die als hobby brons gieten heeft, uiteindelijk gegoten zal worden.

Het kerkbestuur heeft het ontwerp van Rees Hopmans inmiddels goedgekeurd. Het bronzen kunstwerk wordt bijna 80 cm hoog. Het wordt een zuster met drie aangezichten staande op een wereldbol. De wereldbol symboliseert de plek die de Congregatie van Julie Postel in de samenleving inneemt, namelijk het “helend aanwezig zijn”. De drie aangezichten symboliseren de gebieden waarin de zusters in Neede actief zijn geweest: 1. het geven van onderwijs, 2. de zorg voor de zieken en de wijkverpleging en 3. het vluchtelingenwerk en de gemeenschapsoverbouwwerk (Activiteitencentrum).

Het kunstwerk zal deel uit gaan maken van een beeldentuin in de binnentuin van het in aanbouw zijnde klooster 't Hoff achter het Kasteel te Boxmeer. Het klooster zal eind 2007 gereedkomen en in het voorjaar 2008 zal de beeldentuin zijn ingericht.

Leo van der Meer.

GEZOCHT: DIRIGENT VOOR KOOR “DIAPASON”

Tijdens de laatste ledenvergadering van het koor “Diapason” heeft dirigent Johan Bolster kenbaar gemaakt dat hij binnen afzienbare tijd wil stoppen als dirigent van dit koor.

Voor het koor en het kerkbestuur betekent dit uitzien naar een vervanger. Daarbij doen we ook graag een beroep op u! Twee weten tenslotte meer dan één...

Kent u nog mensen die wellicht voor deze functie in aanmerking komen, dan horen wij dat heel graag van u!

U kunt namen van kandidaten doorgeven aan de kerkbestuursleden Berry Brockötter (292753) of Leo van der Meer (840065).

Het kerkbestuur.



EXTRA UITGAVE VAN BINDING IN KLEUR BIJGEDRUKT

De unieke eenmalige uitgave van Binding in kleur, die het kerkbestuur ter gelegenheid van het afscheid van de Zusters van Julie Postel heeft laten maken en waarin het verslag staat afgedrukt van het gesprek, dat pastor Dick Juijn en Leo van der Meer van het kerkbestuur met Zr. Anne Straatman, Zr. Theodosia Verstegen, Zr. Bep Janssen en Zr. Annelies Roelandt hebben gevoerd op 12 januari 2007, bleek al snel op te zijn.

Een groot aantal parochianen en andere belangstellenden hebben te kennen gegeven prijs te stellen op een exemplaar. We hebben daarom een tweede oplage laten bijdrukken. De bestelde exemplaren zijn inmiddels thuisbezorgd.

Heeft u destijds geen bestelbon ingeleverd, ook dan kunt u nog een exemplaar kopen bij het parochiesecretariaat (kosten: € 5,- per stuk).

Het Kerkbestuur.

OECUMENISCHE TENTDIENST IN AUGUSTUS

In de vorige uitgave van "Binding" hebt u er reeds iets over kunnen lezen. We hebben het voornemen om aan het begin van de week van de SEN-feesten een oecumenische viering te houden in de tent waar de feesten zullen plaatsvinden.

Inmiddels is de werkgroep die deze viering voorbereid weer bij elkaar geweest.

De viering zal plaatsvinden op zondag 19 augustus om 12.00 uur. De viering in de R.K. Kerk is dat weekend op zaterdagavond. De viering in de Grote Kerk zal die zondag vervallen. Het thema van de viering is, heel toepasselijk: "jamsessie".



Een gospelkoor zal veel liederen zingen en tijdens de viering zal u de mogelijkheid geboden worden om ook nog wat jam te proeven. Daarnaast zijn we ook in gesprek met een vriendenclub uit Eibergen die ons willen begeleiden bij de samenzang en die voor en na de dienst ook zullen "jammen".

We zijn nu aan het nadenken over het thema en hoe we dit op een eigentijdse wijze kunnen verwerken in de viering.

**Mede namens collega Jan Peter Prenger,
Dick Juijn.**

MONUMENT VOOR DE ONGEDOOPT GESTORVEN KINDEREN

Paus Benedictus XVI heeft bijna een maand geleden, op 19 april om precies te zijn, toestemming gegeven tot publicatie van het rapport van de Internationale Theologische Commissie over het 'voorgeborchte' waarin de overleden ongedoopte kinderen zich zouden bevinden. Kardinaal Simonis, apostolisch administrator van het aartsbisdom Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, heeft instemmend op het rapport gereageerd.

Het idee dat ongedoopte kinderen niet in de hemel worden opgenomen is volgens kardinaal Simonis in Nederland al lang niet meer gangbaar. "Ook het vroegere gebruik om ongedoopte kinderen in ongewijde aarde te begraven, kennen wij gelukkig niet meer", zegt hij verwijzend naar de Katechismus van de Katholieke Kerk van 1993 en het kerkelijk wetboek van 1983.

Volgens de kardinaal dragen heel wat Nederlandse katholieken tot de dag van vandaag de littekens van het verleden met zich mee, toen in de RK-Kerk nog wél het idee breed leefde dat ongedoopte kinderen niet naar de hemel gingen. "Er is al dan niet verborgen verdriet, frustratie of zelfs boosheid. Het verlies van een kind behoort tot het meest pijnlijke dat een ouder kan overkomen. Dat ouders en andere familieleden zich destijds door de Kerk in de steek gelaten voelden, juist op een moment dat zij de steun zo hard nodig hadden, kan ik mij heel goed voorstellen. Het verleden kan ik niet terugdraaien, maar het had anders gemoeten."

De kardinaal vindt het te gemakkelijk om over het verleden een veroordeling uit te spreken. Hij zegt: "In alle eerlijkheid moet gezegd worden dat het theologisch doordenken van het doopsel van begeerte, ook door ouders ten aanzien van hun kinderen, nog niet voltooid was. Er was in dezen sprake van een collectieve onmacht, zodat het geloof in Gods oneindige liefde en de noodzaak van pastorale nabijheid daaronder leden. De pijn die dat veroorzaakt heeft, kan een paus of bisschop niet wegnemen. Toch wil ik nadrukkelijk uitspreken dat ik het verdriet van ouders en familieleden ook van binnenuit meevoel."

Ook op ons kerkhof liggen ongedoopte kinderen naamloos in ongewijde aarde begraven. "Achter de heg" zo werd dat vroeger genoemd. Ter nagedachtenis aan deze kinderen zal het kerkbestuur een monument op het kerkhof plaatsen. In de afgelopen drie edities van Binding heeft de voorbereidingswerkgroep u hierover geïnformeerd.

Het door de Needse beeldend kunstenaar Anton ter Braak ontworpen monument zal op zondag 30 september na een gezinsviering in de kerk door pastor Nagelmaeker ingezegend worden. Ook alle vroegere plekken van ongewijde aarde "achter de heg" op ons kerkhof zullen eveneens met doopwater gezegend worden. In de gezinsviering wordt vanzelfsprekend stilgestaan bij het verdriet en de pijn van de ouders van deze ongedoopte kinderen.

De werkgroep.

Als u met pastor Nagelmaeker over dit onderwerp wilt praten, dan kan dat.

Graag een briefje naar: pastor S. Nagelmaeker
Grotestraat 88a
7151 BE Eibergen.

Vermeld a.u.b. wel op het briefje wat uw adres en telefoonnummer is. Pastor Nagelmaeker zal dan een afspraak met u maken. U mag het briefje in een gesloten envelop met adres van pastor Nagelmaeker erop ook afgeven of in de brie-

venbus doen bij het parochiesecretariaat. Die stuurt de envelop dan ongeopend naar de pastor. Een e-mail sturen kan ook. Het adres is dan: S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl.

WELKOMSBRIEVEN VERSTUURD

Sinds een aantal jaren krijgt de parochie via de SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie) een bericht als er nieuwe rooms-katholieken binnen onze parochiegrenzen zijn komen wonen. Dat geldt trouwens ook voor jongeren die al wel in Neede woonden, maar nu zelfstandig zijn gaan wonen in Neede.

De afgelopen jaren hebben wij deze mensen niet actief benaderd. "Als men bij de parochie wil horen, dan meldt men zich zelf wel" was daarbij ons uitgangspunt. Deze rooms-katholieken werden én worden niet (zoals soms gedacht wordt) automatisch ingeschreven als lid van onze parochie.

Dat heeft in het verleden wel eens tot vervelende situaties geleid, bijvoorbeeld rond begraven op ons kerkhof. Er zijn twee groepen waarvoor geldt dat begraven of bijzetten op onze begraafplaats zonder meer is toegestaan:

- Zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de parochie en zij die met een parochiaan gehuwd waren of die met een parochiaan duurzaam een huishouden vormden, alsmede inwonende kinderen;
- Oud-parochianen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen tot de parochie behoorden.

In andere gevallen dient het kerkbestuur goedkeuring te verlenen. In die situatie moeten er zwaarwegende redenen te zijn om medewerking te verlenen aan zo'n verzoek.

Er zijn 250 huishoudens aangeschreven. Zij ontvingen allen een brief met een aanmeldingformulier en (ter kennismaking) een Wegwijzer en een nummer van het parochieblad Binding.

Tot op heden zijn er 70 reacties op binnengekomen, waarvan 17 die aangaven als lid te willen worden ingeschreven in onze ledenadministratie.

Uiteraard hopen wij dat er de komende weken nog meer reacties binnenkomen. Dank aan de wijkraadsleden die de bezorging van deze brieven hebben verzorgd!

Verder geldt dat, als wij via SILA weer nieuwe namen van katholieken doorkrijgen, deze ook binnen enkele maanden een welkomsbrief van de parochie zullen ontvangen.

Gerard Bartels, secretaris.

FINANCIEEL OVERZICHT 2006

Op de volgende pagina vindt u het financiële overzicht van het afgelopen jaar. Alle bedragen zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring door het Bisdom.

	Boekjaar <u>2006</u>	Begroting <u>2005</u>	Boekjaar <u>2005</u>
<u>LASTEN</u>			
Personeelskosten (pastores, dirigent/organist)	27.703,-	31.170,-	24.733,-
Kosten onroerend goed (gebouwen, kerkhof, energie, verzekeringen, afschrijving, onderhoud)	27.842,-	31.935,-	26.975,-
Rente en lasten en schulden (fundaties)	258,-	260,-	258,-
Kosten eredienst (altaarbenodigdheden, misboekjes)	5.319,-	4.800,-	4.377,-
Kosten pastoraal (werkgroepen, Binding, cursussen)	6.544,-	6.350,-	3.814,-
Bijdragen (Bisdom, Dekenaat, I.D.O.G.)	9.053,-	8.930,-	8.737,-
Afdrachten collectes voor derden	4.165,-	4.000,-	3.796,-
Beheerskosten (pastorie, bestuur, administratie, telefoon, accountant, abonnementen)	4.253,-	5.050,-	3.338,-
Voordelig saldo	12.726,-	125,-	17.774,-
Totaal	97.863,-	92.620,-	93.802,-
<u>BATEN</u>			
Bijdragen parochianen (kerkbijdrage, collectes, misintenties, rouw-, trouw- en jubileumvieringen)	68.627,-	65.350,-	66.003,-
Collectes voor derden	4.165,-	4.000,-	3.796,-
Opbrengsten uit bezittingen en belegg.	25.071,-	23.270,-	24.003,-
Totaal	97.863,-	92.620,-	93.802,-

Onze dank aan alle parochianen voor de financiële ondersteuning van onze parochie, in welke vorm dan ook.

***Namens het Kerkbestuur,
C. de Vries.***

Voor de volledigheid vindt u hieronder een specificatie van de opbrengsten van collectes die voor derden zijn gehouden:

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
<i>Jaarlijkse collectes:</i>		
Memisa	87,-	95,-
Vastenactie	1.930,-	804,-
Ned. Missionarissen	206,-	160,-
Miva	222,-	83,-

Pax Christi	221,-	55,-
Missie Kinderen	104,-	57,-
Solidaridad	-	700,-
P.C.I.	184,-	157,-
Caritas	466,-	355,-
Militaire tehuizen	69,-	66,-
Roepingenzondag	91,-	154,-
Oosterse Kerken	84,-	74,-
Mensen in Nood	128,-	63,-
Wereldmissiedag	154,-	76,-
St. Pieterspenning	50,-	52,-
Willibrordzondag	95,-	96,-
Radboudstichting	74,-	62,-
Eenmalige collectes	-	687,-
	-----	-----
Totaal	4.165,-	3.796,-

UIT DE WERKGROEPEN

ROOSTER MISDIENAARS

Zat. 12 mei	19.00 uur	M. ten Elsen en C. Lensink
Zat. 26 mei	19.00 uur	J. Kettering en K. Tijink
Zat. 9 juni	19.00 uur	M. ten Elsen en K. Wientjes
Zat. 23 juni	19.00 uur	J. ten Elsen en C. Lensink
Zon. 8 juli	10.00 uur	M. ten Elsen en K. Wientjes
Zat. 21 juli	19.00 uur	J. Kettering en K. Tijink
Zon. 29 juli	10.00 uur	J. ten Elsen en C. Lensink
Zat. 11 aug.	19.00 uur	J. Kettering en K. Tijink
Zat. 18 aug.	19.00 uur	K. Wientjes en M. ten Elsen

Mocht je om één of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervanger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 (bgg. 06-20994297).

H. Holtkamp.

OPBRENGST EXTRA COLLECTES

5 april	€ 798,12	Vastenactie Scholen
7/8 april	€ 400,30	Parochiële Caritas

OPBRENGST VASTENACTIE

In de Vastenton die in de Veertigdagentijd achterin de kerk stond is (via de Vastenzakjes) een bedrag gestort van € 864,- in contanten en € 45,- aan machtigingen, in totaal 909,- dus.

Samen met de mooie bijdrage van de scholen (€ 798,12), de opbrengst van de Vastentocht in Neede (€ 128,60) en de opbrengst van de deurcollecte bij de oecumenische dialectdienst in de Grote Kerk (€ 231,60) is er dus € 2.067,32 ingezameld voor het Ghana-project van de Vastenactie!

Hartelijk dank aan alle gevers en aan de vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt.

De organisatie.

TELLINGEN AANTAL KERKGANGERS

Jaarlijks worden op verzoek van het KASKI het aantal kerkgangers geteld in twee weekenden van de Veertigdagentijd. Hieronder de resultaten:

3 maart 2007	Eucharistieviering	112
18 maart 2007	Eucharistieviering	150

Ter vergelijking: in 2006 werden resp. 114 en 103 kerkgangers geteld in twee weekendvieringen (een Eucharistieviering en een Woord- en Communieviering) en in 2005 waren dat resp. 91 en 114 kerkgangers (beide Woord- en Communievieringen).

Dit jaar is ook met Pasen het aantal kerkgangers geteld:

Paaswake, 7 april 2007	Woord- en Communieviering	211
1 ^e Paasdag, 8 april 2007	Eucharistieviering	206

KLEDINGINZAMELING "MENSEN IN NOOD"

In de vorige Binding kon u al lezen dat er 105 zakken met kleding waren ingeleverd op 16 en 17 maart voor "Mensen in Nood". In totaal, dus samen met de andere inzamelpunten in Neede, is 550 kg kleding ingezameld.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar een voedselzekerheidsprogramma in Congo en naar andere noodhulp- en wederopbouwprojecten van Mensen in Nood/Cordaid.

Alle gevers nogmaals dank!

Kledingactie Mensen in Nood.

PRACHTIGE VIERING OP 15 APRIL VOOR DE COMMUNICANTJES

Op 15 April was het weer zover! De eerste week van Februari waren we al begonnen met de voorbereiding; vele gezellige avonden in het achterhuis, waar we naar verhalen luisterden, knutselden in Het Land Van God, naar elkaar luisterden etc... Wij als werkgroep waren dan met de 16 kinderen, met de Juf van school en vaak pastor Simon Nagelmaeker een gezellige, hechte groep. Meestal waren er ook 1 of 2 ouders bij die het leuk vonden eens te zien waar hun kind dan zoal mee bezig is (en soms waren ze natuurlijk een goede hulp, een mooie aanvulling voor de werkgroep!!).

Daarnaast werden de kinderen weer ontzettend verwend door Bakker Stroet. (Nogmaals ontzettend bedankt Mirjam, Marcel en natuurlijk Chantal die ook al zo goed hielp!) De kinderen mochten daar ieder een paar prachtige paasbroodjes maken, die we tijdens de broodmaaltijd konden nuttigen. Die broodmaaltijd zag er daardoor waanzinnig uit, smaakte verrukkelijk en er hing een echte warme groepssfeer. Prachtig toch?

De koster was ook weer onmisbaar natuurlijk; met Rondje Kerk, hij zorgde voor allerlei materialen die de kinderen anders nooit zomaar zien zoals het grote doopboek, de doopschaal, het chrisma olie (allemaal even ruiken..haha), de Menora en grote doopkaars. Alles kwam in het achterhuis om te bekijken. Mooi!! Misschien vergeet ik nu ook nog wel over mooie momenten te schrijven. Dan mijn excuses.

15 April zagen de kinderen er allemaal prachtig uit, beetje nerveus, maar stralend. De viering was mooi, elk kind deed haar/zijn "taakje" uitstekend, waardoor het allemaal vloeiend liep. De reacties achteraf waren allemaal erg positief. Dus; WAANZINNIG GEDAAN JONGENS EN MEISJES!!! Wij als werkgroep hebben van jullie genoten die dag, maar natuurlijk ook de tijd daarvoor. Bij deze dan ook bedankt iedereen die deze dag onvergetelijk maakte. En natuurlijk bedankt Idse Konings, Melanie Redeker, Marnix ten Elsen, Rachel Lansink, Sil Screever, Stef Karnebeek, Jennifer Sasse, Noella Haarman, Inge Lammersen, Johndon Thuinte, Samantha Sasse, Esmee Screever, Lars Meijer, Nick Kox, Michelle Baas, en Youri Beusink.

De werkgroep

Anita, Petra en AnneMieke.

SECRETARIAAT BEPERKT OPEN IN JULI EN AUGUSTUS

Ook dit jaar is het parochiesecretariaat in de vakantiemaanden juli en augustus alléén op woensdag en vrijdag geopend.

Vanaf dinsdag 4 september gelden weer de normale openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 10.30-12.30 uur en vrijdag van 18.30-19.30 uur.

Het secretariaat.

DE HEILIGE OLIËN

Ieder jaar komen vertegenwoordigers uit alle parochies van ons Aartsbisdom op de woensdag in de Goede Week bijeen in de kerk van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Apeldoorn voor de wijding van de Heilige Oliën door de bisschop tijdens een plechtige eucharistieviering, de Chrismamis.

Na afloop van de viering nemen zij de drie Heilige Oliën in ontvangst, zodat zij tijdens de toediening van de sacramenten in de eigen parochie gebruikt kunnen worden. Dit jaar zijn Henk Holtkamp en ik de Heilige Oliën gaan halen en ik wil u daar wat over vertellen.

Apeldoorn is gekozen als plaats van samenkomst, omdat deze plaats het meest centraal ligt in het Aartsbisdom. De kerk heeft bovendien zeer veel zitplaatsen

(bijna 2x zoveel als de Groenlose Calixtuskerk). Je moet behoorlijk op tijd in de kerk aanwezig zijn om een plaatsje te bemachtigen met uitzicht op het priesterkoor zonder dat een van de vele pilaren je het kijken belemmert. De kerk zit om 19.00 uur bomvol.

Voorganger tijdens de Chrismamis was Mgr. Gerard de Korte, hulpbisschop. Hij wijdde ook de oliën. Normaal is dat de taak van kardinaal Simonis. De kardinaal was maar enige weken uit het ziekenhuis ontslagen en maakte de viering zittend, voorzien van krukken, mee. Concelebranten (de mede-voorgangers) waren vicaris Mgr. Rentinck, de vijf dekens van het bisdom en alle aanwezige priesters van het bisdom. Pastor Hans Boogers was er ook.



Na de Dienst van het Woord met drie schriftlezingen (Jesaja 61, 1-3a, 6a, 8b-9; Openbaring 1, 5-8 en Lucas 4, 16-21) hield Mgr. de Korte een boeiende overweging over de lezingen uit Jesaja en het Lucas-evangelie en de betekenis van de Heilige Oliën.

Daarna hernieuwden alle priesters de beloften van trouw, die zij bij hun priesterwijding hebben uitgesproken. Vervolgens werden de aanwezige kinderen, die binnenkort gevormd zullen worden, uitgenodigd om van dichtbij de wijding van de oliën mee te maken. Drie grote zilveren kannen met olie werden hierna binnengedragen.

De Ziekenolie: Deze bestaat uit zuivere olijfolie en wordt door de bisschop gezegend. Ernstig zieken en mensen die door ouderdom zeer verzwakt zijn ontvangen het sacrament van de zieken. Vroeger heette dat het heilig oliesel vanwege de olie die werd gebruikt. De betekenis van dit sacrament heeft te maken met de kracht die de zieke wordt gegeven door het vertrouwen op Gods liefdevolle barmhartigheid. Het sacrament verleent tevens vergeving van zonden, heil en verlichting.

De Olie voor de Geloofsleerlingen: Ook deze olie is gemaakt van zuivere olijfolie en wordt door de bisschop gezegend. De olie die ook wel de olie voor de catechumenen wordt genoemd, wordt maar zeer weinig in onze liturgie gebruikt. De olie is oorspronkelijk bedoeld om doopleerlingen te zalven, zodat zij gesterkt worden om de weg naar hun doopsel goed af te leggen. Alleen als volwassenen zich voorbereiden op het doopsel wordt deze olie nog gebruikt in de voorbereidende rit.

Het Heilig Chrisma: Dit is de belangrijkste olie van de drie. Het wordt gebruikt bij de toediening van het H. Doopsel, het H. Vormsel, bij de priesterwijding en de bisschopswijding. Verder ook bij de wijding van bijzondere liturgische voorwerpen zoals het altaar, de kelk en de kerkklok. Door de zalving met chrisma worden wij echte dragers van de naam 'christen'. We worden zo volgelingen van de Gezalfde bij uitstek, Christus, de Messias.

Chrisma wordt bereid door aan zuivere olijfolie een geurende balsem toe te voegen. In het Aartsbisdom wordt de balsem gemaakt van cipres, rozemarijn en geranium.

Na de wijding van de Heilige Olieën werd de viering voortgezet met de Dienst van de Tafel en de Communie. Mgr. De Korte deelde met vier anderen de communie uit, terwijl al de overige priesters van het Aartsbisdom in dezelfde tijd onder twee gedaanten, brood en wijn, ter communie gingen.

Na afloop van de viering was er in de kerk koffie. Dat vergde in de stampvolle kerk wel enige behendigheid. Ik moest met drie plastic koffiebekertjes in de hand erg goed oppassen om de gloeiend hete koffie niet over mijn handen te krijgen. Nadat deken Hendriksen ons de ampullen met de drie gewijde oliën had overhandigd, gingen Henk en ik met een goed gevoel terug naar Neede.

Leo van der Meer.

UIT DE BRIEVENBUS

HELP DE BOUWORDE BOUWEN!

De Stichting Bouworde Nederland heeft 60 projecten uitstaan in 18 landen waar vrijwilligers aan de slag kunnen gaan. Dat gebeurt samen met vrijwilligers uit andere Europese landen en de mensen ter plaatse. Dit diaconale werk brengt mensen uit veel landen samen om gestelde doelen te bereiken.

De bouworde helpt ongeacht ras, nationaliteit, of levensbeschouwing. Men wil zo vrede bewerken en mensen in behoeftige omstandigheden een positief signaal geven. Het is de bedoeling dat de persoonlijke confrontatie de (vaak) jongeren helpt in hun eigen persoonlijkheidsvorming.

Op internet is het te vinden onder www.bouworde.nl. Kijk eens of dat wat voor jou is. Nu of een andere vakantieperiode. Of meld je aan met een groep vrienden of vriendinnen. Het is mooi, leerzaam en dankbaar werk.

Postbank 860.700 voor een gift ter ondersteuning (CBF-keur voor goede doelen) De Stichting Bouworde werkt al 50 jaar met deze projecten en heeft er dus veel ervaring mee.

Pastoraal werker diaconie NOACH

Simon Nagelmaeker

VAN DE REDACTIE

<u>Editie</u>	<u>Redactievergadering</u>	<u>Verspreidingsperiode</u>
Vakantiebinding	27 juni	9 – 13 juli
Septemberbinding	29 augustus	10 – 14 september
Allerheiligenbinding	10 oktober	22 – 26 oktober
Kerstbinding	28 november	10 – 14 december
Januaribinding	9 januari 2008	21 – 25 januari 2008

De parochie op internet: www.parochieneede.nl

Parochiesecretariaat (coördinator: Jan Vroom):

Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545 – 291236

Openingstijden (mei, juni, september):

Op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur
en op vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur

Openingstijden in juli en augustus:

Op woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur
en op vrijdag van 18.30 uur tot 19.30 uur

Bankrekening:

Algemeen: Rabobank 13.56.00.065 of Postbank 847023

Actie Kerkbalans: Rabobank 13.56.03.005

Pastoresteam parochieverband NOACH:

H. Boogers (priester)	Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo h.boogers@planet.nl	Tel. 06-200 784 72
J. ter Braak (priester)	Werkadres: Nieuwstad 12 7141 BD Groenlo j.terbraak@calixtusmaria.nl	Tel. 06-208 462 34 (in noodgevallen 's nachts: 0544-393385)
D. Juijn (pastoraal werker)	Borculoseweg 45a 7161 GR Neede dickjuijn@planet.nl	Tel. 0545-294432
S. Nagelmaeker (pastoraal werker)	Grotestraat 88a 7151 BE Eibergen S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl	Tel. 06-535 535 57
A. Lankheet-Zoet (pastoraal werkster)	Hondelink 93 7482 KP Haaksbergen annet.lankheet@wanadoo.nl	Tel. 053-5726083

Voor dringende pastorale zorg tussen zondag 12.00 en maandag 12.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (zie "Nieuws uit het parochieverband").

Aanleveren artikelen voor Binding:

Via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: binding@parochieneede.nl

*Voor slechtzienden is ook een
Groot-Letter Binding beschikbaar.*

FAMILIE _____
